

Nieuwsbrief Palmpasen en Pasen.

Beste Ouders,

Voor u ligt de nieuwsbrief over
Palmpasen en Pasen. Moeder
Aarde staat met haar

wortelkinderen alweer een paar weken op de jaartafel maar zij gaat plaats
maken voor de lente tafel. Deze en volgende week vieren we Palmpasen
samen met de Paasmaaltijd. Wij hopen dat de zon ons warme dagen gaat
schenken want we hebben veel zin in de lente en de komende feesten.

Veel leesplezier, Renée, Merel, Henrike, Josje, Geri, Rina en Ria

Palmpasen en Pasen

Palmpasen en Pasen zijn de feesten die het meest zichtbaar verbonden
zijn met de natuur. De maan- en de zonnestand hebben alles te maken met
de dag waarop dit feest gevierd wordt. Pasen is altijd op de eerste
zondag na de volle maan in de lente.

Oorspronkelijk was Palmpasen een oud vruchtbaarheidsfeest. Het
werd gevierd in het voorjaar bij de herbeleving en opstanding van de
natuur. Pas in de christelijke tijd is er de opstanding van christus mee
verbonden.

Met de jonge kinderen kunnen we dit feest het beste vieren door hen in
de natuur te laten beleven dat alles opnieuw tot leven komt. De bolletjes
die hun groen weer laten zien, de knoppen aan de bomen die weer zwellen
en op springen staan. Het plezier in het zoeken en vinden van de
ontkiemende planten en bloemen in de natuur hoort net zo goed bij het
paasfeest, als het zoeken naar de paaseieren.

Met Palmpasen maken we de palmpaasstok die staat voor de levensboom.
Het symbool van de groei- en levenskrachten van de mens en de drager
van de geest. We versieren hem met crêpepapier in de kleuren
donkergroen (het oude) en lichtgroen (het nieuwe). De ketting van
zuidvruchten aan onze palmpaasstok is het symbool van het voedsel dat
wij bij onze reis door het leven nodig hebben. In de vruchten zit ook het
zaad(pit) voor een nieuw begin. De broodhaan bovenop de stok is de
verkondiger van de nieuwe dag.

Als staart draagt hij een takje van de buxus, een struik die altijd groen
blijft en een beeld geeft van het eeuwige leven.

Pasen is het feest van de opstanding. Het woord Pasen is afgeleid van

'Passah' dat dansen, springen, huppelen in het Syrisch/Arabisch betekent.

Het drukt de blijdschap uit over het licht, de zon heeft de winter en de duisternis overwonnen.

Het is buiten zichtbaar, de vogels bouwen hun nestjes, de bomen en struiken lopen uit, de sneeuwkllokjes, krokussen en narcissen zijn met hun kopjes boven de grond gekomen, de natuur vernieuwt zich wederom.

Palmpasen en de Paasmaaltijd.

Dit jaar vieren we Palmpasen en de Paasmaaltijd op dezelfde dag en wel op **donderdag 26 maart** voor de maandagmiddag-, donderdagochtend groep. De peuters komen gewoon op de normale tijd en de ouders zijn om 10.30 uur uitgenodigd om het feest samen met ons te vieren.

Wanneer je niet kunt komen mag ook opa, oma of de oppas je plaats innemen. Als het weer het toelaat lopen we met de Palmpaasstok een rondje rond de school. Daarna eten en drinken we met elkaar en brengen vervolgens kabouters Pim naar bed en is de ochtend om 12.00 uur afgelopen.

Laat het even weten als je er deze ochtend niet bij kunt zijn, dan zorgen wij dat een van ons met je peuter aan de hand loopt.

Op **maandag 30 maart** vieren wij het op dezelfde wijzen maar dan met de andere de maandagochtend-, donderdagmiddag groep.

Wie brengt iets mee voor de paasmaaltijd?

Er ligt een intekenlijst op tafel waarop iedereen aan kan geven wat hij/zij wil meenemen voor de maaltijd.

Donderdag 2 april is Ria afwezig en wordt zij in de ochtend vervangen door Geri en Rina en in de middag door Merel en Renée.



Liedjes en versjes

Hieronder enkele liedjes en versjes uit deze en komende tijd.

Krokusbolletje,
kom eens uit je holletje met je bloempjes paars en geel,
op je dunne steel.

En dit zingen we dan ook over de narcis, met je lange steel en de Hyacint
met zijn dikke steel.

Daar komt vader paashaas aan,
Voor het kippenhok blijft hij staan, Alle deurtjes doet hij open, Kan hier
ook een eitje kopen, Tok, tok, tok, tok, tok, tok,
De eitjes liggen in het kippenhok,
Kukeleku, kukeleku,
De eitjes zijn voor U.

Eerst zat je in een eitje, Daarbinnen was het kaal, Toen groeide je een
tijdje, Krak, zei de eierschaal. Je stapte uit je dopje, Je knikte met je
kopje, Daar stond je nu alleen, Je hebt een zacht geel lijfje.
Dat is helemaal van dons, En als je wilt, blijf je een tijdje bij ons.

Palm, palm Pasen, ei koerei, over ene Zondag krijgen wij een ei.
Een ei is geen ei, twee ei is een hallef ei, drie ei is een Paasei.

Belangrijke data voor de peuters:

Donderdag 26 maart Palmpasen en Paasmaaltijd voor de ochtendgr. 10.30
u

Maandag 30 maart Palmpasen en Paasmaaltijd voor de ochtendgr. 10.30 u.

Maandag 6 maart 2^e Paasdag is een vrije dag.

Donderdag 16 april knutselavond voor Pinksteren.

Zaterdag 18 april "Natuurbeleving" Tuindag van 09.00 - 12.00 uur.

Dinsdag 21 april knutselavond voor Pinksteren.

Zaterdag 18 april hebben wij weer een "Natuurbeleving Tuindag"

waarop we met de peuters heerlijk in de tuin gaan werken. Het is een heel
goed en leuk moment om samen met je peuter het een en ander aan zijn
speelplek te verbeteren en te genieten van onze tuin.

We starten om 09.00 uur en eindigen tussen 12.00 en 13.00 uur.

Iedereen is hier voor van harte uitgenodigd, op de tafel zal een
intekenlijst komen zodat we ongeveer weten op hoeveel peuters en ouders
we kunnen rekenen.

Oproep, Oproep.

Wij hebben in de maand februari een firma ingehuurd die onze buiten
speeltoestellen geïnspecteerd heeft. Het inspectie rapport geeft aan dat

er aan verschillende toestellen iets hersteld en/of geschilderd moet worden. Nu is Sebastiaan Kuiper, een vader uit de dinsdag-, vrijdaggroep, bereid om deze klus te klaren maar daar heeft hij wel wat hulp bij nodig.

Wie wil Sebastiaan helpen, we hebben een paar ouders nodig? Zo ja, dan kun je je aanmelden bij Sebastiaan, hij gaat de klus coördineren en is bereikbaar onder telefoonnummer 06-58887247.

Waarschijnlijk is het met twee keer samen werken klaar en kunnen de peuters er weer naar hartelust op spelen.

Helaas heeft Sebastiaan nog maar 1 aanmelding en dat is echt te weinig om de klus aan te pakken. Willen jullie kijken of er nog ergens ruimte in de agenda is?

We hebben vorige week alweer heerlijk kunnen genieten van de zandbak, kijk maar eens hoe ijverig de peuters zijn.

Lentegroet, Ria