

Nieuwsbrief voor Maria Lichtmis 2016

Wanneer we naar buiten kijken zien en voelen we het voorjaar, de krokus, de blauwe druifjes en de gele narcis staan al boven de grond in de peupertuin te bloeien. Helaas hebben we na het feest van de “Drie Koningen” maar heel even Koning Winter op bezoek gehad en dat is beslist niet genoeg voor de Juffen en de peuters. Daarom zingen we nog volop over sneeuwvlokjes, de sneeuwman en schaatsen we met veel plezier het hele lokaal door.

En ook al vieren we komende week het feest van Maria Lichtmis, koning Winter mag best nog wel wat sneeuw laten vallen. De lol van een sneeuwpop maken en sneeuwballen gooien hebben we nog niet gehad.

Maar ik denk dat we het dit jaar met denkbeeldige sneeuw moeten doen.



We gaan nu het verhaal van het prentenboek “**Kan ik er ook nog bij**” vertellen. Dit verhaal gaat over de houthakker die zijn “want” in het bos verliest, Muisje-Knibbelfijn vindt hem en hij denkt dit is een lekker warm huisje voor mij. Zij kruipt erin en vervolgens komt Haasje-Spring-In ‘t Veld. Hij vindt het ook een mooi huisje en vraagt of hij er nog bij kan en dat mag natuurlijk. Vervolgens komen er nog meer dieren die allemaal in de want willen komen wonen. Terwijl ik het verhaal vertel, spelen de kinderen het onder een groot kleed. Aan het eind van het verhaal vind de hond van de boswachter de “want” weer terug en stuurt hij alle dieren het bos in. Ook het verhaal van “**Olle’s Skitocht**” vinden de peuters erg leuk en je ziet dit uitgebeeld op de jaartafel.



De winterliedjes/versjes die we met de kinderen zingen:

Dag meneer de sneeuwman, waar kom je vandaan?
Dag meneer de sneeuwman, ik zie je al staan.
Hier is een bezem en daar is een hoed.
Dag meneer de sneeuwman, het staat je goed!

-.-.-.-.-

Sneeuwvlokje, wit rokje, waar kom jij vandaan
Ik kom uit de hemel, naar beneden gegaan
Kom neer in mijn handje, kleine lieflijke ster.
En breng mij een groetje, uit de hemel zo ver.

-.-.-.-.-

Rits, rats, rits, rats gaan mijn schaatsjes heen en
weer,
Rits, rats, rits, rats o wat is het heerlijk weer.
Koning Winter oud en grijs,
Brengt ons heel veel sneeuw en ijs.

De betekenis van het Maria Lichtmisfeest.

De driekoningenmaand januari brengt ons op 2 februari bij het feest van Maria Lichtmis. Voor velen is dit een onbekend feest. Het is het laatste lichtfeest na een periode van twee keer 40 dagen. Het Sint Maartensfeest vieren we 40 *voor* Kerstmis en Maria Lichtmis vieren we 40 dagen *na* Kerstmis. Deze periode van twee keer 40 dagen wordt wel de "grote kersttijd" genoemd (Jultijd in het Noorden). Daarbinnen wordt de periode tussen 25 december en 6 januari ook wel "kleine kersttijd" genoemd.

Maria Lichtmis is een vóór-Christelijk feest dat is gekerstend. Zolang er mensen waren en zolang de zon opging werden begin februari feesten gevierd ter ere van de opstanding in de natuur. De mensen beleefden vroeger nog écht hoe het nieuwe leven, de lichtkracht uit het donker van de aarde, Moeder Aarde, omhoog kwam. Moeder Aarde houdt in de wintertijd a.h.w. haar adem in, om in de stilste concentratie Christus geboorte te kunnen laten plaatsvinden. Van daaruit kon de natuur, tégen de zwaartekracht in, weer langzaam omhoog gestuwd worden.

Door alle culturen heen hebben mensen dit proces in een vrouwengestalte vereerd.

In Egypte vereerde men de Maangodin Isis, bij de Grieken was dit Demeter, in het Midden Oosten de "grote moeder" Magua Mater en zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Na de Middeleeuwen vinden we Moeder Aarde terug in de verhalen van Vrouw Holle, die samen met de wezens in de natuur de aarde verzorgt. Bij de Christenen gaat de verering van de aarde over in Maria. In de 6e eeuw werd het vóór-Christelijke natuurfeest verbonden met het Christelijke Maria Lichtmisfeest. In het jaar 542 werd deze verbinding officieel en werd het feest een erkende feestdag.

Voor de Romeinen was februari de laatste maand van het jaar. Er werden dan reinigingsoffers gebracht. Februari werd dan ook wel reinigingsmaand, sprokkelmaand of schrikkelmaand genoemd. Volgens de Joodse wet moest een vrouw die een kind geboort had 40 dagen later een reinigingsoffer brengen in de tempel. Ieder eerstgeboren jongetje in een gezin moest 40 dagen na de geboorte worden opgedragen aan God. Maria en Jozef gehoorzaamden aan deze wet en zo wordt 2 februari ook wel "Maria zuivering" genoemd. In de Middeleeuwen was februari vrouwenmaand, en 2 februari vrouwendag. De vrouw mocht dan een man kiezen en zij was die dag belangrijk. Nog tot op de dag van vandaag worden in de katholieke kerk vóór de mis alle kaarsen gewijd die men het hele kerkelijke jaar nodig heeft, waarna een ommegang met de brandende kaarsen wordt gelopen. Gedurende de gehele mis houden de mensen hun brandende kaars in de hand en zo viert men een "licht-mis" ter ere van Maria.

Samenvattend is het grondmotief van dit oeroude feest het gedenken dat Moeder Aarde het nieuwe licht opdraagt aan de schepping. Zelf gereinigd, doorlicht, is zij hiermee een beeld van ons lichaam als drager van de lichtende, scheppende, geestkrachten, die wij ten goede

kunnen laten komen aan de aarde en haar bewoners.

Het gaat om onze aarde, niet voor niets "Moeder" Aarde genoemd, die ons voedt, die ons het leven schenkt, die ons behoedt en die ons ons levenspad geeft.

Op de seizoentafel kan Moeder Aarde met haar wortel- en bloemenkindertjes deze gang van binnen naar buiten zichtbaar maken.

Op 2 februari zelf kun je vaak bij het ontbijt kunst- of kaarslicht weer "missen", omdat het licht van buiten al weer toegenomen is. Gun jezelf en je kinderen deze waarneming eens!



De symbolen van het feest zijn o.a.:

De Kaarsen.

*In een schaal met een laagje water (symbolisch voor de bron van alle groei­kracht) worden kaarsrestjes opgebrand. Ook worden alle kaarsrestjes uit de donkere tijd naar buiten gebracht en daar laten we ze opbranden in de donkere aarde. Zo helpen we Moeder Aarde in haar oplichtende groei­kracht omhoog.

De Pannenkoeken.

* Wie op 2 februari 's avonds pannenkoeken eet, wordt volgens het bijgeloof het hele jaar door gelukkig en rijk. Vandaar dat Lichtmis ook wel O.-L.-Vrouw schudt de pan genoemd wordt. De gewoonte om pannenkoeken te bakken vloeide voort uit knechten die beslisten om het volgende jaar bij dezelfde boer te blijven werken. Als beloning werden zij door de boeren op pannenkoeken getrakteerd.

Op donderdag 4 februari en maandag 8 februari vieren we met de peuters (maar zonder ouders) het Maria Lichtmisfeest.

Alvast even een blik vooruit.

De Voorjaarsvakantie is dit jaar van maandag 29 februari tot en met vrijdag 4 maart.

Ma 14-03 Ouderavond Palmpasen en Pasen voor de ma-ochtendgroep van 20.00-22.00 uur.

Do 17-03 Verjaardag juf Ria.

Ma 21-03 Maandagochtend groep Palmpaasoptocht en Paasmaaltijd met ouders om 10.30 uur.

Ma 21-03 Ouderavond Palmpasen en Pasen voor de ma-middaggroep van 20.00-22.00 uur.

Do 24-03 Maandagmiddag groep Palmpaasoptocht en Paasmaaltijd met ouders om 10.30 uur.

Goede Vrijdag 25-03 en tweede Paasdag ma 28-03 zijn we gesloten.

Wij wensen iedereen een fijne afsluiting van de lichtfeesten toe.

Hartelijke groeten van ons allen.

Renee, en Merel (maandagochtendgroep)

Geri, Rina en Josje (maandagmiddaggroep) en Ria