

Nieuwsbrief voor Pinksteren 2015

Pinksteren

Acht dagen na Hemelvaart en vijftig dagen na Pasen wordt het Pinksterfeest gevierd.

Pinksteren is het feest van de heilige Geest. Jezus, beloofde zijn volgelingen dat hij ze niet alleen zou laten. Op Pinksteren daalt de heilige Geest neer over de apostelen, als helper en trooster.

Het Pinksterfeest werd ook bij de Germaanse volkeren gevierd. Het was een feest dat met de bloei en ontwikkeling van de natuur verbonden was.

In de loop der tijd zijn de elementen uit de Pinksterfeestvieringen samengevoegd. Het is een feest van licht, lucht en kleur geworden, van vogels en van bloemen.

Eerste Pinksterdag was vroeger de dag dat het mooiste meisje van het dorp, de Pinksterbloem, met bloemen en linten werd versierd. Deze Pinksterbloem werd, onder begeleiding van haar leeftijdgenootjes, langs de deuren geleid om zoveel mogelijk snoep in te zamelen.

Het is het feest van de verbinding tussen leven en materie. De pinksterbruid en bruidegom worden getooid met bloemen en sieraden. Daarbij horen een feestelijke dans rond de meiboom op het schoolplein.

Het symbool van de Heilige Geest is de duif. Noach koos de duif na de zondvloed uit om op onderzoek uit te gaan, de duif heeft een ingeboren gevoel voor richting. Denk maar aan de postduif.

Pinksteren is niet zozeer het feest van de scheppende aardekrachten, maar van de scheppende menselijke geest. Voor de kleintjes is Pinksteren een echt blij feest, met zijn vele liedjes die in de grote kring in de buitenlucht gezongen en gedanst worden. En wij, de volwassenen mogen met hen meedoen en in hun blijdschap delen.

Welke symbolen herkennen/zien we in de liedjes en op de jaartafel?

- Op de jaartafel de **Pinksterbruid** en **Bruidegom**, als symbool voor het samenkomen(het huwelijk) van hemel en aarde en het beeld van de aarde die zich tooit om het scheppende hemelwoord te ontvangen.
- **Rinkelende bellen**, zij verjagen de kwade krachten.
- **Recht** is het recht van de dode materialen, het rechte brede pad, **Krom** is de ronde vorm van het leven en het kronkelige pad dat de mensen moeten gaan. -
- Witte **Duifjes** als symbool van de heilige geest.
- Papieren **Bloemen**, "mooimakers" bloemen van crêpepapier als symbool van de scheppende creatieve geest.

- Wij geven onze creatieve daden en gedachten aan de mensheid, want zij moeten: **"Voortgaan"** het licht tegemoet.
- De **Vlinders** als teken van de metamorfose van de menselijke gedaante tot geesteswezen op weg naar het licht. -
- De **Meiboom** met zijn gevlochten linten, als beeld voor de verbinding van de mens(en) met de neerdalende geestkracht. De **Meiboom** waar omheen de ontmoeting plaatsvindt.
- De **Kransen** als beeld van de goddelijke kroning van de gelouterde mens.
- Het getal **zeven** van de **"Zevensprong"**, zeven keer zeven, zoveel dagen scheiden Pasen van Pinksteren. Het getal zeven staat voor een voleindiging. We kennen de zevenjaarscycli in het mensenleven en de zevendagencycli van de week

Pinksteren is niet zozeer het feest van de scheppende aardekrachten, maar van de scheppende menselijke geest. Voor de kleintjes is Pinksteren een echt blij feest, met zijn vele liedjes die in een grote kring in de buitenlucht kunnen worden gezongen en gedanst. En wij, de volwassenen mogen met hun meedoen en in hun blijdschap delen.

Het pinksterfeest vieren we op donderdag 21 mei.

In de ochtend om 11.00 uur, de kinderen komen gewoon om 09.00 uur en de ouders worden om 11.00 uur verwacht.

In de middag vieren we het om 15.30 uur ook dan komen de kinderen gewoon om 13.30 uur en de ouders om 15.30 uur.

We dansen en zingen rond onze meiboom en dansen met elkaar een aantal dansspelletjes op het gras. Daarna hebben we met elkaar een High Tea aan de bruidstafel.

Het is heel gezellig als iedereen zijn peuter zo veel mogelijk in het wit (als bruidje) wil aankleden en de jongetjes (bruidegom) eventueel met zwart of een andere donkere kleur gecombineerd.

Hierna leggen we kabouters in bed en sluiten we de ochtend of de middag.

In deze periode zingen we de volgende liedjes:

Hier is onze fiere Pinksterblom. En ik zou hem zo graag er eens willen wezen!
Met zijn mooie kransen op het hoofd en met zijn rinkelende bellen. Recht is recht, krom is krom! Belief me wat te geven voor de fiere Pinksterblom
Want de fiere Pinksterblom moet voortgaan.

Trouwen, trouwen, strikjes aan je mouwen.

Strikjes aan je ondergoed, oh dat staat ons bruidje goed.

Heb je wel gehoord van de zevende zeven.....De zevensprong.

Ik heb een mooie bloemenmand aan wie zal ik hem geven...

We hopen op mooi weer zodat we in ieder geval buiten kunnen dansen en zingen.
Als iemand met een muziek instrument mee wil doen heel graag.

Tot donderdag, groetjes, de juffen Merel, Renée, Geri, Rina, Josje en Ria

