

## ***Nieuwsbrief voor Sint Jan juni 2016***

### ***De betekenis van Sint Jan.***

*Het is hoogzomer, de tijd om buiten te leven, de grenzen te zoeken, en vaak letterlijk over de grenzen te gaan. We gaan naar Duitsland, Frankrijk, Noorwegen of zelfs naar de andere*



*kant van de wereld. St. Jan is het feest geworden van Johannes de Doper, die verwant was aan Jezus van Nazareth. Hij mocht Hem dopen met het water uit de Jordaan toen Jezus 30 oud was. Vanaf dat moment spreken we over Christus. Johannes de Doper sprak over Christus: 'Ik moet afnemen, opdat Hij kan groeien'.*

*Bij de oude Germanen vond ook een Midzomerfeest plaats. Er werden offervuren gestookt en maaltijden geofferd. Dit heidense feest is, zoals zoveel feesten, in de christelijke cultuur opgenomen. Baden in stromend water ook bij de heidense rituelen. Het was een vruchtbaarheidsrite. Planten die geplukt werden op St. Jan hadden grote geneeskracht.*

*Het St.Jansvuur had een louterende werking voor wie erover durfde springen. In de tijd van de druiden raakten de mensen door het vuur in extase. Dan konden ze waarnemingen doen aan de zomerhemel, die de toekomst openbaarden. Natuurwezens speelden in deze nacht met de mensen. En dat we getooid zijn met kransen van levende bloemen is daar ook een beeld voor: de gaven van Moeder Natuur, die eigenlijk helemaal ten dode zijn opgeschreven, sieren de mens ter ere van Christus.*

### ***Sint Jansfeest in juni.***

*Juni is kwistig met haar onvervalste geschenken. Het is zonnig en warm. De pioenen en de rozen staan in bloei en het wordt tijd je te goed te doen aan aardbeien met slagroom en die overheerlijke asperges. We hebben een bredere glimlach, een gullere lach, een opener hart. En voor wie het nog niet weet; 24 juni, Asperges dood, kersen rood.*

*En daar klinkt in de verte reeds "Ik heb een mooie bloemenmand, aan wie zal ik hem geven..." Feest vieren is een kunst. Naar een feest toelevens, het voorbereiden, de aankleding, wordt het dit jaar een versierde hoed of een bloemenkrans? Je verheugen op, herinneringen aan vroeger, het feest zelf en dan het nagenieten.*



*Met het vieren van een feest verbinden we ons met mensen die hetzelfde feest vieren als wij, waar ook ter wereld. Met Sint Jan is dat wereldwijd.*

## ***De Zevensprong.***



*Op een andere manier kijken naar deze zeer bekende en geliefde volksdans. Het spel is voor jong en oud bedoeld om samen te spelen en te beleven. Zeker niet om aan kinderen uit te leggen! Riten en symbolen worden onbewust in het etherlichaam opgenomen en werken daar vormend aan de ziel tot in de toekomst, al is de betekenis niet bewust.*

*Door aan zingen en spelen een structuur te geven kunnen we ons op een vrolijke manier met de diepe betekenis van het Sint Jansfeest verbinden. De Zevensprong is een heel oude sacrale dans, een dans over de cyclus van leven en sterven, en het terugvinden van het leven in het sterven. Een dans van in- en uitwikkeling en van het einde en een nieuw begin. We lopen in een kring rond, elkaar bij de hand vasthoudend, en zingen: Heb je wel gehoord van de*

*zeven de zeven Heb je wel gehoord van de zevensprong? Ze zeggen dat ik niet dansen kan maar ik kan dansen als een edelman. 'Dat is één...' en bij de eerste sprong plaatsen we allemaal het rechterbeen naar voren. Dan lopen we opnieuw rond in de kring, dansen en zingen: Heb je wel gehoord van de zeven de zeven... enz. tot het einde: Dat is twee!.. Bij de tweede sprong plaatsen we allemaal het linkerbeen naar voren. Opnieuw het refrein: ...Dat is drie ... Bij de derde sprong plaatsen we de rechter knie op de grond. Opnieuw: ...Dat is vier ... Bij de vierde sprong plaatsen we de linker knie op de grond. Dat is vijf... Bij de vijfde sprong plaatsen we de rechter elleboog op de grond. Dat is zes... Bij de zesde sprong plaatsen we de linker elleboog op de grond. Dat is zeven... Bij de zevende sprong leggen we allemaal het hoofd op de grond (dan zijn we helemaal ingerold). De dans wordt dus zeven keer herhaald, en steeds afgesloten met een gebaar waardoor we ons in 7 sprongen in elkaar rollen, om vervolgens weer recht op te springen en met een dans af te sluiten of opnieuw te beginnen. Deze dans is zo waar dat hij nooit verveelt.*

## ***Sint Jan Feest in de groepen.***

*Over ruim een week vieren we het Sint Jansfeest in de groepen, het is een echt zomerfeest en we vieren het als het weer het toelaat heerlijk buiten in onze tuin met zingen, dansen en een picknick. De ouders mogen gelijk met hun peuter om 09.00 uur meekomen en*



*iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om het feest de hele ochtend met ons te vieren. Met elkaar maken we bloemenkransen van echte veldbloemen voor de peuters en voor ons zelf. Nadat we uitbundig alle dansen hebben gedanst en er van hartenlust bij hebben gezongen gaan we heerlijk buiten*

*genieten van een grote picknick. Na afloop brengen we met elkaar kabouter Pim naar bed en sluiten we de ochtend.*

***Let op: We vieren het feest van Sint Jan op:***

***Donderdag 23 juni van 09.00 - 12.00 uur voor de maandagochtend/***

***Donderdagmiddag groep.***

***En op:***

***Maandag 27 juni van 09.00 - 12.00 uur voor de Maandagmiddag/ Donderdagochtend groep.***

***\* Morgen ligt er op tafel een intekenlijst waarop iedereen aan kan geven wat men meeneemt voor het picknickfeest van Sint Jan.***

***\* Verder neemt iedereen zelf geplukte veldbloemen/grassen mee om de kransjes mee te versieren.***

### ***Zomermarkt.***

*We kunnen met heel veel plezier en tevredenheid terugkijken op een prachtige zonnige "Zomermarkt". De kinderen deden enthousiast mee aan alle spelletjes en gezien de lange wachtrij bij de pannenkoeken waren deze ook zeer in trek. Er is driftig geknutseld aan het windmolentje en de ouders hadden de tijd om te snuffelen tussen alle tweedehands kleding, speelgoed, etc. Door heel veel ouders is er geweldig gebakken en daardoor kon je aan het buffet heel veel verschillende lekkernijen kopen. Al met al een hele mooie geslaagde markt met een opbrengst van ruim 600,00 euro netto. Dit zal besteed worden aan een mooi stuk speelgoed of nieuwe vloerkleden voor de nieuwe speelzaal. Iedereen en met name de organisatiegroep nogmaals ontzettend bedankt voor jullie inzet, met vereende krachten kunnen we heel veel en deze markt was daar weer een geslaagd voorbeeld van.*

### ***Bescherming tegen Zon en teken.***

*Deze periode is de tijd om heel veel buiten te spelen, dat is natuurlijk heerlijk maar we moeten tegenwoordig wel opletten met de zon en de tekenbeten. Wij gaan er vanuit dat iedereen zijn peuter thuis of gelijk bij aankomst insmeert met een zonnebrandcrème. Wij letten daarna goed op en kunnen de peuters als het nodig is tussendoor nog eens insmeren.*

*Teken, komen niet alleen in bossen maar ook in tuinen voor, daarom het advies aan iedereen om zijn/haar peuter na de speelzaalochtend of middag goed na te kijken op een eventuele teek.*







### ***Inpakken en Opruimen van de speelzaal.***

*Iedereen heeft al gehoord dat de huur van de speelzaal per 1 september is opgezegd, onze plek wordt ingenomen door de Openbare Basisschool "De Wilgetoren". Wij hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten en zijn nu aan het onderhandelen over een nieuwe plek. We hopen dat dit op korte termijn rond komt en wij jullie verder kunnen informeren. Maar dit betekent ook werk aan de winkel, alles moet ingepakt worden en naar de nieuwe plek verhuisd worden. In de laatste twee weken van het schooljaar willen we alles wat gewassen moet worden graag meegeven aan de ouders, er zal een intekenlijst op de tafel komen te liggen waarop je aan kunt geven wat je eventueel wilt/kunt wassen. Juf Mirjam (dinsdag-, vrijdaggroep) en het bestuur geven jullie verdere informatie m.b.t. de verhuizing en het inrichten van de nieuwe speelplek.*

***Bedenk dat vele handen licht werk maken.***



### ***De laatste speeldag voor de zomervakantie.***

*Voor ons is de laatste speeldag op Donderdag 14 juli. Op deze dag nemen we in de ochtend afscheid van Peter en Luca, in de middag van Lola, zij gaan allen na de vakantie naar de basisschool. Afscheid nemen van peuters is altijd weer even moeilijk voor de juffen en we zullen hun vertrouwde gezichtjes gaan missen. Maar we zijn ook heel trots*

*dat ze zo flink gegroeid zijn en zo stevig zijn geworden dat ze hun plaatsje in een nieuwe klas kunnen en zullen veroveren. We wensen ze alle drie heel veel plezier en geluk op de nieuwe school en hopen dat zij nog eens een kopje thee komen drinken.*

***Ook nemen we afscheid van Juf Geri (maandagmiddaggroep), zij is vanaf half november 2012 bij ons vrijwilligster geweest en heeft ons geweldig geholpen, niet alleen op de groep maar ook bij activiteiten buiten de groep om. De kinderen en de peuterspeelzaal zullen haar missen. Geri, alvast heel erg bedankt en veel plezier en succes met alles dat je gaat ondernemen.***

*Tja, en dan is dit ook mijn laatste nieuwsbrief. Altijd weer even een klus om hem in elkaar te zetten soms midden in de nacht maar ik zal het toch missen. Ik hoop dat jullie iets aan alle achtergrond informatie hebben gehad en ik misschien een klein vlammetje m.b.t. de vrije schoolpedagogiek heb aangestoken.*

***De laatste speeldag wordt een rommeltje. Ik maak voor de laatste keer Pim wakker en daarna spelen we heerlijk, iedereen is welkom om op deze dag wanneer dan ook een kopje koffie/thee of sap te komen drinken en nog eens terug te blikken op alles wat we met elkaar gedaan hebben. Als we kabouter Pim in bed gelegd hebben krijgen alle peuters nog een knuffel en hoop ik iedereen heel vaak in het dorp tegen te komen.***



### ***De eerste speeldag na de zomervakantie.***

*De eerste speeldag voor de maandag/donderdag groepen is op maandag 29 augustus. We starten de eerste speeldag met koffie/thee om de peuters en ouders de gelegenheid te geven om aan de nieuwe juf en het schooljaar te wennen. We kunnen dan even alle vakantie verhalen aan elkaar kwijt en starten later met de kring.*

*Op de maandagochtend,- woensdagochtendgroep zien jullie in ieder geval Renée en de nieuwe vrijwilligster Annika.*

*Op de maandagmiddag-, donderdagochtendgroep zijn dit Rina, Josje en de nieuwe vrijwilligster Mirjam.*

*Gelukkig draaien Annika en Mirjam nu al mee zodat zij beiden bij de kinderen bekend zijn.*

*Als laatste wensen we iedereen een hele fijne vakantie toe en wij willen jullie bedanken voor alle hulp die wij gekregen hebben bij het vieren van de jaarfeesten, tuindagen, schoonmaak en het wassen van onze was. Zonder die hulp kunnen wij de peuterspeelzaal niet zo'n fijne plek laten zijn voor de peuters.*

*Warme en zonnige zomergroeten van ons allemaal, geniet van de zon, zee, bos, speeltuin of camping en natuurlijk van je peuter(s).*

*Renée, Annika, Geri, Josje, Rina, Mirjam en Ria*

