

*Fijne zomer gewenst namens  
medewerkers, bestuur en  
vrijwilligers van Zonnestraaltje*



# Nieuwsbrief

**Mei 2012**

- Brief aan alle ouders
- Hemelvaartsdag
- Pinksteren
- Welke symbolen herkennen we,  
welke liedjes zingen we
- Sint Jan
- De feesten op de groepen
- Laatste / eerste speeldag
- Zomerschoonmaak
- Openplaatsen
- Tuindag
- Nieuws van de groepen
- Inspectierapport GGD

## **Inspectierapport GGD Gooi en Vecht streek.**

In het kader van de "Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen" krijgen we voortaan jaarlijks een inspectie bezoek van een inspecteur van de GGD. Er is maanden hard gewerkt om voor dit inspectie bezoek alles in orde te krijgen en dan m.n. de vele documenten die bij ons nog ontbraken.

Op 16 februari hebben wij een aangekondigd bezoek gehad van deze inspecteur en tijdens dit gesprek heeft zij vooral alle schriftelijke gegevens nagelopen en ons, waar zij dit nodig achtte, om een toelichting gevraagd bij de diverse onderwerpen. De dinsdag daarna op 21 februari heeft zij onaangekondigd een observatie bezoek gebracht waarin zij vooral kijkt naar de dagelijkse praktijk en het pedagogisch klimaat op de speelzaal. De GGD maakt hiervan een uitgebreid rapport en geeft aan de gemeente Hilversum een advies over het handhaven van de speelzaal en het opnemen van de speelzaal in het 'Landelijk Register Kinderopvang'.

Omdat er toch nog een paar punten waren die schriftelijk niet geheel goed waren weergegeven is haar advies om de speelzaal "te handhaven" maar nog niet op te nemen in het "landelijk register". De speelzaal kan pas opgenomen worden in het landelijk register als ook de laatste punten in orde zijn. Daar werken we nu hard aan en die zullen binnenkort ook aan de GGD gestuurd worden. Wanneer een ouder het definitieve rapport wil doornemen, dan is dit mogelijk het rapport ligt ter inzage op de speelzaal.

Vlak voor de zomervakantie zullen we afscheid nemen van Philippe, Kevin, Danique en Martijn.

Deze kanjers zijn/ worden 4 jaar en vliegen uit naar de kleuterschool. Komen jullie nog eens een kopje thee met honing drinken om te vertellen hoe het met jullie gaat?

Ik hoop dat de Lentefee ons goed gezind zal zijn, dat we veel naar buiten kunnen gaan om te genieten, te spelen en te feesten in onze prachtige tuin. Afscheid nemen doet pijn! Toch wil ik alle kinderen bedanken voor een heerlijk jaar Zonnestraaltje, dank jullie ouders voor het vertrouwen en alle hulp. Ik wens iedereen een bijzonder fijne zomertijd! Geniet, rust, maak plezier om vol goede moed, inspiratie en kracht het najaar in te gaan.

Dag lieve mensen, zonnige groetjes,  
Juf Mirjam.



## Een brief van het bestuur aan alle ouders

Beste ouders en verzorgers,

Uw kind bezoekt onze peuterspeelzaal "Zonnestraaltje" met heel veel plezier maar we zijn een kleine organisatie met slechts twee beroepskrachten, onze leidsters Ria en Mirjam. Doordat we zo klein zijn, is de sfeer op onze peuterspeelzaal ook zo bijzonder en persoonlijk.

Maar dit betekent ook iets voor de ouders en verzorgers want de leidsters kunnen niet alles zelf. Zij zijn de spil waar Zonnestraaltje om draait, en dat doen ze met veel plezier. Daarnaast dragen onze vrijwilligers veel bij, en ik moet eigenlijk zeggen vrijwilligsters, want dat is toch de grootste groep. Denk aan alle vrijwilligsters en stagiaires die elke week Ria en Mirjam helpen met het begeleiden van de peuters, zij doen dit vaak al jaren lang en met veel toewijding.

Het is waar dat ik heel trots ben op onze leidsters en op onze vrijwillig(st)ers, maar dat is niet de enige reden voor deze brief. Voor allerlei andere activiteiten hebben we uw hulp nodig! Dat kan een keer een klusje zijn, een kleine reparatie, of bijvoorbeeld iets organiseren. Maar bijvoorbeeld ook het plaats nemen in het bestuur van de stichting of in de ouderraad. Een aantal van u is al actief als vrijwillig(st)er. Zo is onze website gebouwd door een vrijwilliger en wordt deze beheerd door een andere vrijwilligster. Onze wacht-/ bezettingslijsten worden bijgehouden door een vrijwilliger en ook de organisatie van onze tuindag is georganiseerd door een vrijwilligster. Toch komt het vaak neer op een kleine groep en

dat levert soms problemen op. Graag willen we iedereen wat meer betrekken bij Zonnestraaltje. Niet alleen omdat vele handen licht werk maken maar vooral ook omdat het leuk is!

Niet iedereen komt regelmatig op de speelzaal maar wil misschien wel een bijdrage leveren. Het meest dringende op dit moment is de organisatie van de zomermarkt. Elk jaar weer een leuke dag waar veel Zonnestraaltjes, ex-Zonnestraaltjes en nieuwe Zonnestraaltjes op af komen. De draaiboeken liggen grotendeels klaar, en met 4 a 6 man/vrouw is het zo georganiseerd.

Eigenlijk zouden we iedereen willen vragen iets bij te dragen om onze mooie peuterspeelzaal zo te kunnen houden als deze nu is!

Mogen we u bellen voor kleine klusjes, voor een kleine reparaties, iets te organiseren, flyers ronddelen, extra schoonmaken of wassen? Veel handen maken licht werk is het spreekwoord. In dit geval denk ik dat veel handen mooi werk maken. Het maakt het mogelijk dat ons Zonnestraaltje ook echt van ons blijft!

Ik hoop op een reactie van iedereen!

Alvast bedankt.  
Met vriendelijke groeten,  
Namens leidsters en bestuur,

Eric den Dulk  
Voorzitter



## De dinsdag / vrijdag groep

We hebben nog wel zo flink gebeld met onze zelf gemaakte lentebelletjes!!

Het mooie weer laat toch nog even op zich wachten helaas. We hebben afscheid genomen van onze Amy. Voor de mei vakantie werd zij 4 jaar. Met veel dikke zoenen en stevige knuffels hebben we haar uitgezwaaid, we missen haar elke dag!! Eind mei gaat ook Bodhi ons verlaten. We wensen jou en je mama een hele fijne zomertijd toe en veel plezier op de kleuterschool. Daaag, lieve jongen, we zullen je missen! Ook Marit gaat naar de kleuterschool! Op di. 5 juni vieren we haar verjaardag en neemt zij afscheid. Wie zal ons dan vertellen wie we missen in de kring? Of honderduit vertellen en grapjes maken??

Kyano, Leonore en Finn verwelkomen we met open armen in onze groep. Soms is het even wennen zo zonder mama om je heen, toch lukt het al om samen te spelen. Knap hoor!

Het Pinksterfeest komt er aan. Fijn naar buiten, dansen rond de Meiboom, met elkaar zingen in een grote kring, lekker smullen van de eerste zoete aardbeien uit de Hollandse grond. Graag vraag ik alle kinderen om op deze feestdag (vr. 25 mei a.s.) lichte (witte) kleding te dragen.

Daarna volgt op vr. 22 juni het Feest van Sint Jan. Alle ouders en peuters nodig ik uit om de hele ochtend bij ons te zijn om mooie bloemen kransen te maken voor onze kinderen en om samen te zingen rond het vuur (Ernst mag ik je wederom vragen??) om uitbundig buiten feest te vieren!!

We nemen op 18 juni afscheid van Sarah en met de zomervakantie van Pien, Hassan, Lindsay, Linde, Dani en Bobbi. Lasse blijft na de vakantie nog even wat langer bij ons spelen omdat hij in oktober weer naar Duitsland verhuisd.

In de afgelopen weken is Mirjam in de Maandagmiddaggroep komen spelen en begin juni komt Fleur ook in deze groep spelen. In de Maandagochtendgroep is Laertis komen spelen en begin juni komt waarschijnlijk Kenzo hier ook bij. Omdat Kie naar een kinderdagverblijf gaat neemt zij in de komende periode afscheid van Zonnestraaltje. We weten nog niet precies wanneer Noah naar Arnhem gaat verhuizen, maar ook hij zal voor of met de zomervakantie afscheid van ons nemen.

Dat zijn er heel veel en er gaan ook nog eens heel wat peuters naar de basisschool. Altijd weer even moeilijk voor de juffen om de vertrouwde kinderen te zien weggaan. Maar we zijn ook heel trots dat ze zo goed gegroeid zijn en zo stevig zijn geworden dat ze hun plaatsje in een nieuwe klas kunnen en zullen veroveren. We wensen al deze peuters heel veel plezier en geluk op de nieuwe school en hopen dat zij nog eens wat van zich laten horen.

Fijne zomer!  
Renée, Josje, Nina, Zhar, Mo en Ria



## Hemelvaartsdag

De veertigste dag na Pasen wordt de Hemelvaart van Jezus gevierd.

Veertig dagen nadat hij uit de dood is opgestaan roept Jezus zijn volgelingen bij elkaar. Hij vertelt hen dat zijn werk op aarde is gebeurd en dat hij vertrekt naar de hemel. Kort daarop stijgt hij ten hemel. Als hij uit het zicht is verdwenen weten zijn volgelingen niet wat ze nu moeten doen. Dan verschijnen er engelen en zij vertellen hen, dat nu Jezus is weggegaan, er voor verdriet géén plaats is. Jezus zal namelijk op dezelfde manier weer terugkomen op aarde aan het einde van de tijd. Ook vertelde de engelen dat de volgelingen moesten wachten op de komst van de Heilige geest. De Heilige geest komt tijdens het Pinksterfeest.



## Pinksteren

Acht dagen na Hemelvaart en vijftig dagen na Pasen wordt het Pinksterfeest gevierd.

Pinksteren is het feest van de heilige Geest. Jezus, beloofde zijn volgelingen dat hij ze niet alleen zou laten. Op Pinksteren daalt de heilige Geest neer over de apostelen, als helper en trooster.

Het Pinksterfeest werd ook bij de Germaanse volkeren gevierd. Het was een feest dat met de bloei en ontwikkeling van de natuur verbonden was.

In de loop der tijd zijn de elementen uit de Pinksterfeestvieringen samengevoegd. Het is een feest van licht, lucht en kleur geworden, van vogels en van bloemen.

Eerste Pinksterdag was vroeger de dag dat het mooiste meisje van het dorp, de Pinksterbloem, met bloemen en linten werd versierd. Deze Pinksterbloem werd, onder begeleiding van haar leeftijdgenootjes, langs de deuren geleid om zoveel mogelijk snoep in te zamelen.

Het is het feest van de verbinding tussen leven en materie. De pinksterbruid en bruidegom worden getooid met bloemen en sieraden. Daarbij horen een feestelijke dans rond de meiboom op het schoolplein.

Het symbool van de Heilige Geest is de duif. Noach koos de duif na de zondvloed uit om op onderzoek uit te gaan, de duif heeft een ingeboren gevoel voor richting. Denk maar aan de postduif.

Pinksteren is niet zozeer het feest van de scheppende aardekrachten, maar van de scheppende menselijke geest. Voor de kleintjes is Pinksteren een echt blij feest, met zijn vele liedjes die in de grote kring in de buitenlucht gezongen en gedanst worden. En wij, de volwassenen mogen met hen meedoen en in hun blijdschap delen.



Er staan nog een paar klusjes op de "Werklijst", b.v. het gras verticuteren en bij zaaien. Als er ouders zijn die wel eens op een ochtend of middag willen helpen dan zou dat natuurlijk heel fijn zijn. Meld je bij Mirjam of Ria en wij geven je naam door aan Anemoon die de "Werklijst" onder haar beheer heeft.

*Heel veel dank aan iedereen die zich op een of andere manier heeft ingezet, de peuters kunnen er de hele zomer met veel plezier van genieten.  
Anemoon, Mirjam en Ria.*

## Nieuws van de groepen

### De maandag / donderdag groepen

#### Wie zijn er tot en met de zomervakantie jarig?

##### Maandagochtend groep:

Misha 20 juni (3)

Pien 24 juni (4)

Hassan 4 augustus (4)

Nora 6 augustus (3)

Hugo 15 augustus (3)

Lindsay 15 augustus (4)



##### Maandagmiddaggroep:

Linde 18 juni (4)

Sarah 20 juni (4)

Dani 3 juli (4)

Romij 2 augustus (3)

Lasse 19 augustus (4)

Bobbi 5 september (4)

stonden op de "werklijs") gaan lappen. Al snel volgde andere ouders met peuters en iedereen kon op de lijst (goed voorbereid door Anemoon) iets uitzoeken wat hij of zij wel onder zijn hoede wilde nemen.

De peuters hielpen zo goed als zij konden mee en zorgde samen met hun ouders er ook voor dat al het lekkers niet op de kist bleef staan, maar in een van hun buikjes verdween. Heel veel dank aan alle ouders die dit lekkers gebakken of gekocht hebben en het op de tuindag bij ons hebben gebracht.

Natuurlijk zijn we niet klaar gekomen met alles wat op de "Werklijst" stond, maar er is heel hard gewerkt en er is heel veel gebeurd. De zandbak is van schoon zand voorzien, alles is goed aangeveegd, dode takken en bladeren zijn opgeruimd, onkruid gewied, een scheve kerstboom is weggehaald, een muurtje van het speelhuisje is vast gezet, nieuwe plantjes in de grond gestopt en er is een aantal malen met de aanhanger oud zand en afval weggebracht.

We hebben een "geur" tuintje bij het kleine beukenboompje aangelegd met munt, tijm, oregano, lavendel en basilicum. De plantenbakken bij de ingang van de speelzaal zijn gevuld met mooie violen die nu volop staan te bloeien. Er is een stukje tuin afgezet met een kleine lage omheining waardoor het voor de peuters duidelijk is dat op die plek de bloemen en plantjes het voor het zeggen hebben en er dus niet in gespeeld mag worden. Op deze manier willen wij de de peuters leren dat je heerlijk buiten kunt spelen maar dat we ook rekening moeten houden met de natuur.



## Welke symbolen herkennen/zien we in de liedjes en op de jaartafel?

Als symbool voor het samenkomen van hemel en aarde (huwelijk) zien we op de jaartafel de

- **Pinksterbruid en Bruidegom** en de aarde die zich mooi maakt voor het ontvangen van de heilige geest.
- **Rinkelende bellen**, zij verjagen de kwade krachten.
- **Recht**, is het recht van de dode materialen, het rechte brede pad.
- **Krom**, is de ronde vorm van het leven en het kronkelige pad dat de mensen moeten gaan.
- **Witte Duifjes**, als symbool van de heilige geest.
- **Bloemen**, "mooimakers" bloemen van crêpepapier als symbool van de scheppende creatieve Geest.
- **"Voortgaan"**, want zij moeten voortgaan het licht tegemoet.
- **Vlinders**, als teken van de metamorfose van de menselijke gedaante tot geesteswezen op weg naar het licht.
- **Meiboom**, met zijn gevlochten linten, als beeld voor de verbinding van de mens(en gemeenschap) met de neerdalende geestkracht. De Meiboom waar omheen de ontmoeting plaatsvindt.
- **Kransen**, als beeld van de goddelijke kroning van de gelouterde mens.
- Het getal **Zeven** van de **"Zevensprong"** zeven keer zeven, zoveel dagen scheiden Pasen van Pinksteren. Het getal zeven staat voor een voleindiging. We kennen de zevenjaars cycli in het Mensenleven en de zevendagen cycli van de week.

## Wat zingen we zoal in deze periode

- Hier is onze fiere pinksterbloem.....,
- Trouwen, trouwen strikjes.....,
- Daar komt een vogel gevlogen.....,
- Heb je wel gehoord van de zeven de zeven.....,
- Hansje Pansje kevertje.....,
- Daar zat een klein zigeunermeisje.....,
- Rosa, Rosa, bloemen op je hoed.....,
- Sint Jan, Sint Jan,.....,
- Jan huigen in de ton.....,
- Handjes draaien.....,
- Ik heb een mooie bloemenmand.....,

### Sint Jan

Op 24 juni wordt Sint Jan gevierd. De Midzomernacht - de nacht van 23 op 24 juni - is geweest. De zon staat nu nog hoog aan de hemel maar zal snel steeds lager gaan staan. Sint Jan is een keerpunt in het jaar.



Johannes de Doper - Sint Jan - werd 6 maanden voor Jezus geboren, namelijk op 24 juni. Johannes maande de mensen om tot inkeer te komen en hun houding te veranderen omdat de komst van Christus nabij was.

Hij doopte de mensen door onderdompeling in het water van de Jordaan. Hij sprak tot de mensen om zo een wending in menselijke gedachten en in de tijdsgeest te bewerkstelligen. "Komt tot inkeer", sprak hij. Je kunt niet altijd blijven groeien, bloeien en zorgeloos genieten.

## Open plaatsen

Op dit moment zitten de groepen zo goed als vol, maar na de vakantie en begin van 2013 komen er weer plaatsen vrij waarvoor nu nog niet direct een kindje op de wachtlijst staat. Het is van het grootste belang (i.v.m. subsidie) dat we de groepen op het maximale aantal van 16 kinderen blijven bezetten. De beste reclame voor onze speelzaal is die van mond tot mond. Daarom de vraag aan alle ouders om in de kennissen/buren/vriendenkring over de speelzaal te vertellen en aan te geven dat men zijn kindje op de wachtlijst kan plaatsen.

*Wanneer jullie wat flyers van de speelzaal willen hebben om rond te delen vraag daar dan even om bij Mirjam of Ria.*

## Vakantie rooster voor het schooljaar 2012/2013

Herfstvakantie van maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2012

Kerstvakantie van maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2013

## De grote Tuindag van zaterdag 31 maart

Tijdens deze dag waren de weersverwachtingen niet zo goed. Maar uiteindelijk hebben we het toch nog niet zo slecht getroffen en viel het allemaal mee. Naast een enkele regenbui heeft de zon zich ook af en toe laten zien en als je flink aan het werk was, merkte je ook niet zoveel van de koude wind. De eerste ouder stond al voor negen uur met zijn peuter op de stoep en wilde wel meteen onze ramen (ook deze



## De laatste speeldag voor de zomervakantie

Voor de Maandag/Donderdaggroepen is de laatste speeldag op Donderdag 19 juli en voor de Dinsdag/vrijdaggroep is dit op vrijdag 20 juli.

Op de laatste speeldag willen we graag met een kopje koffie of thee 's morgens om 11.00 uur en 's middags om 15.30 uur afscheid nemen van de peuters die weggaan en elkaar een prettige vakantie toe wensen.

## Eerste speeldag

De eerste speeldag na de zomervakantie is voor de Maandag/Donderdag groepen op Maandag 3 september en voor de Dinsdag/Vrijdag groep op Dinsdag 4 september.

Voor iedereen die tijd heeft staat er op deze ochtend/middag een kopje koffie/thee klaar, de ouders hebben dan de gelegenheid om aan elkaar de vakantie verhalen te vertellen en de peuters krijgen de ruimte om weer even aan elkaar en het nieuwe schooljaar te wennen.

## Zomer schoonmaak

Rond de zomervakantie hebben we altijd de grote schoonmaak van de speelzaal. We hebben het plan om het dit jaar voor de vakantie te organiseren en wel op twee avonden. Er komt begin juli een intekenlijst met de data op tafel te liggen waarop je aan kunt geven op welke avond je kunt komen helpen. Daarbij komt er ook een lijst te liggen met alle spullen die mee naar huis genomen kunnen worden om daar gewassen te worden. Deze spullen willen we voor de vakantie weer terug hebben, zodat we de speelzaal helemaal ingericht achter kunnen laten voor de eerste speeldag na de vakantie.

*Bedenk dat vele handen licht werk maken*



Er komt een tijd dat de krachten omgekeerd moeten worden, naar binnen gericht, terughouden moeten worden. Wees niet te snel in je oordeel, laat de warmte je hoofd niet verhitten. Verlies jezelf niet.

Sint Jansdag was vroeger een algemeen erkende feestdag. De avond voor Sint Jan werden "Sint Jansplanten" gerooid, onder andere: Bijvoet, Ridderspoor en Sint Janskruid. Van deze planten werd een Sint Janskroon gevlochten. De kroon werd boven de huisdeur gehangen, als tover- en liefdesmiddelen.

Vooraf aan het Sint Janskruid - Jaag de duivel kruid - werden bijzondere krachten toegeschreven. Het kruid zou boze geesten verdrijven, beschermen tegen branden en kwalen. Het Sint Jansvuur is een gebruik dat terug gaat tot de tijd van de Germanen. Van snoeihout en Sint Jansloten maakten zij brandstapels. Het vuur werkte reinigend en boze geesten werden verjaagd. Als je door de vlammen van het vuur sprong werd je gesterkt om het komende jaar ongeluk en ziekten te overwinnen. Nog steeds geldt dat na Sint Jan geen asperges meer worden gestoken als ze op traditionele wijze in de volle grond groeit. Ook mag na Sint Jan geen rabarber meer geplukt worden. Rabarber geplukt na Sint Jan smaakt bitter.

Voor de kinderen staan deze tradities, rituelen en beelden, die klare taal spreken tot hun gevoelsleven, heel dichtbij. Maar hoe zit dat met ons, volwassenen? Wij kunnen niet meer putten uit allerlei krachten van vroeger, maar kunnen ze wel in gedachten met ons meenemen als actieve deelnemers aan het Sint Jansfeest en dit samen tot een heerlijk zomerfeest maken.



## **Pinksterfeest in de groepen.**

Het Pinksterfeest vieren we als het enigszins kan heerlijk buiten in de tuin. Het staat erg feestelijk als de peuters op deze dag voor zover het mogelijk is lichte (liefs witte) kleertjes aan hebben. Voor de jongentjes is het ook leuk om licht met donker te dragen net als de bruidsjonkertje. We beginnen met het zingen en dansen van de pinksterliedjes en daarna drinken we met elkaar een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij. Vervolgens brengen we kabouter Pim naar bed en sluiten we de ochtend of de middag af.

**Let op** we vieren het Pinksterfeest op:

**Donderdag 24 mei 's morgens om 11.00 uur  
en 's middags om 15.30 uur voor de Maandag/  
Donderdaggroepen**

**Vrijdag 25 mei om 11.00 uur voor de Dinsdag/  
Vrijdaggroep.**

De ouders zijn vanaf dit tijdstip van harte welkom om het Pinksterfeest samen met ons te vieren.

*Welke ouders (twee of drie) willen voor het Pinksterfeest iets lekkers bakken voor de peuters en de ouders?  
En wie kan/wil tijdens het feest onze liedjes met een muziekinstrument begeleiden? Geef het even aan Mirjam of Ria door.*



## **Sint Jansfeest in de groepen.**



Daarna komt al heel snel het Sint Jansfeest, dit is een echt zomerfeest dat we als het weer het toelaat heerlijk in onze tuin met zingen, dansen en een picknick vieren. De ouders komen gelijk met hun peuter om 09.00 uur mee en zijn hierbij uitgenodigd om het feest de hele ochtend mee te vieren. Met elkaar maken we bloemenkransen van echte veldbloemen voor de peuters en voor ons

zelf. Nadat we uitbundig alle dansen hebben gedanst en er van hartenlust bij hebben gezongen gaan we heerlijk buiten genieten van een grote picknick. Na afloop leggen we met elkaar kabouter Pim in bed en sluiten we de ochtend.

**Let op:** we vieren het Sint Jansfeest op:

**Donderdag 21 juni van 09.00 - 12.00 uur voor de  
Maandagmiddag/Donderdagochtend groep.**

**Vrijdag 22 juni van 09.00 - 12.00 uur voor de  
Dinsdag/Vrijdaggroep.**

**Maandag 25 juni van 09.00 - 12.00 uur voor de  
Maandagochtend/Donderdagmiddag groep.**

*In de week van 18 juni zal er op tafel een intekenlijst liggen waarop iedereen aan kan geven wat men meeneemt voor het picknickfeest van Sint Jan.*

**Verder neemt iedereen zelf geplukte veldbloemen en grassen mee om de kransjes van te vlechten.**