

Nieuwsbrief Februari 2014

Wanneer je op de kalender kijkt is het nog lang niet zover maar toch ruikt en voel je buiten al een begin van het voorjaar.

In de afgelopen week hebben we met de peuters het de periode van de lichtfeesten afgesloten. Veertig dagen voor Kerst, met Sint Maarten, brengen we het licht van buiten naar binnen. Nu veertig dagen na Kerst, met Maria Lichtmis, brengen we het licht weer van binnen naar buiten.

We hebben het licht, door het aansteken van de kaarsrestjes buiten in de aarde, terug gegeven aan moeder Aarde zodat zij daarmee de wortelkindjes onder de grond kan wakker maken. En hun kan vertellen dat de lente in aantocht is. Daarbij hebben we alle liedjes van de verschillende lichtfeesten voor de laatste keer gezongen. Het is ontzettend leuk om te ontdekken welke liedjes de peuters het meest hebben aangesproken.

Voor het feest van Maria Lichtmis hebben we na de kerstvakantie als eerste het Drie Koningenfeest gevierd. Omdat de peuters vaak zelf heel goed weten wie ze wel of niet willen zijn hebben wij ze laten kiezen. De een wil onmiddellijk Maria, Jozef of de Engel zijn en de ander een koning die de geschenken komt brengen bij het kindje Jezus.



Zo heeft iedereen de rol die hij/zij graag wilde hebben en sommige willen gewoon nog even vanaf een stoeltje alles bekijken en misschien een andere keer meedoen.

Alhoewel koning Winter het buiten laat afweten, hebben wij met elkaar toch de winter periode gevierd. We vertellen nu de verhalen van de prentenboeken "**Kan ik er ook nog bij**". Het verhaal gaat zo, de houthakker verliest zijn want in het bos en Muisje-Knibbelfijn vindt deze hij denkt wat een lekker warm huisje is dit. Ze kruipt erin. Vervolgens komt Haasje-Spring-In 't Veld. Hij vindt het ook een mooi huisje. Hij vraagt of hij er bij kan en dat mag natuurlijk. Vervolgens komen er nog meer dieren bij. Terwijl ik het verhaal vertel, spelen de kinderen het onder een groot kleed. Aan het eind van het verhaal vind de hond van de boswachter de want weer terug en stuurt hij alle dieren het bos in. Ook het verhaal van "**Olle's Ski tocht**" vinden alle peuters erg leuk en dit is uitgebeeld op de jaartafel.

Ook de winterliedjes zingen we nog steeds met veel plezier:

Dag meneer de sneeuwman, waar kom je vandaan?
Dag meneer de sneeuwman, ik zie je al staan.
Hier is een bezem en daar is een hoed.
Dag meneer de sneeuwman, het staat je goed!



Sneeuwlokje, wit rokje, waar kom jij vandaan
Ik kom uit de hemel, naar beneden gegaan

Kom neer in mijn handje, kleine lieflijke ster.
En breng mij een groetje, uit de hemel zo ver.

Rits, rats, rits, rats gaan mijn schaatsjes heen en weer,
Rits, rats, rits, rats o wat is het heerlijk weer.
Koning Winter oud en grijs,
Brengt ons heel veel sneeuw en ijs.

De komende periode:

Februari en maart zijn de vroege voorjaarsmaanden. In deze maanden vindt de voorjaarsreiniging plaats. Je ziet het in de natuur, de bomen verliezen hun dode takken zodat er ruimte komt voor de groei van nieuwe loten en kleine twijgjes. Ook in huis vindt er van oudsher een voorjaars schoonmaak plaats. In deze tijd wordt dit niet zo rigoureuus meer gedaan als in het verleden, maar toch herkent iedereen de behoefte wel om eens eindelijk een aantal kasten op te ruimen en b.v. kleding die niet meer past op te ruimen.

Een sprookje dat bij deze tijd past is het sprookje van "Vrouw Holle" waarin de bedden goed geschud en opgemaakt worden. Daarna kan men net zoals het goede meisje in het sprookje, goudglanzend de lente instappen.

Na deze voorjaars schoonmaak zal Moeder Aarde met haar Wortelkindertjes op de jaartafel verschijnen. Wat betekent Moeder Aarde voor ons? Waarom krijgt de aarde een moederrol?

De aarde voedt ons, biedt bescherming en beschutting. Moeder en vader bepalen het ritme van de dag voor hun kinderen b.v. eettijden, rustmomenten. Op deze manier bieden zij hun kinderen veiligheid en alleen in een veilige omgeving kan een kind zich ontwikkelen. Stel je voor dat de aarde grillig zou zijn, dat er geen duidelijk ritme tussen dag en nacht zou zijn. Het zou ons volledig ontregelen. Alle redenen om ons met Moeder Aarde te verbinden.

Na de voorjaarsvakantie komt "Moeder Aarde met haar Wortelkindertjes" op de jaartafel te staan. Op naar de lente.

Facebook

Een van de ouders heeft voor onze speelzaal een Facebook pagina gemaakt. Het zou fijn zijn als iedereen (die op facebook zit) deze ook op zijn facebook zet.

Facebook: Vrije peuterspeelzaal Zonnestraaltje

Activiteitenkalender vanaf Maart tot en met Juli 2014.

Deze voeg ik heerbij bij zodat jullie hem kunnen uitprinten.

Grote Tuin-dag op zaterdag 29 maart van 9.00 – 13.00 uur.

Intekenlijsten om mee te helpen liggen ter zijne tijd op de tafel maar zet hem alvast in je agenda.

Mei-markt op zaterdag 24 mei van 10.00 – 13.00 uur.

Na de wintermarkt van januari 2013 gaan we nu een mei-markt organiseren, op dit moment is er een kleine groep geformeerd die de markt gaan organiseren.

Zodra het nodig is roepen we de hulp van meerdere ouders in en zeker op de dag zelf. Zet deze belangrijke datum ook alvast in jullie agenda.

Voorjaarsvakantie.

Maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari.

Allemaal een fijne voorjaarsvakantie gewenst,
Hartelijke groet, Ria