

## Nieuwsbrief Sint Jan.

### Het feest van Sint Jan.

Sint Jan is het laatste feest van het schooljaar. Het is een blij feest, met bloemenkransen, zang en dans en vrolijkheid. Om ons heen zien we de natuur zo uitbundig en rijk als in geen ander jaargetijde. Alle bladeren hebben zich vol ontplooid, bloemknoppen springen open, de eerste vruchten gaan komen. In het groene gras zien we een verscheidenheid aan pollen, aren en pluimen, die met een gouden waas het groen versluiëren. Insecten zingen in de blauwe hemel, vogels fluiten dat het een lieve lust is. De natuur biedt ons een geweldige overvloed. Ook wij voelen ons meegenomen in deze bonte, warme wereld. Wij willen naar buiten, de vakantie lokt.

Dan nadert de Midzomernacht, de nacht van 23 op 24 juni. De zon staat hoog aan de hemel en bereidt zich voor op de terugtocht. Nog één korte, lichte nacht en het keerpunt is gekomen. We lijken zorgeloos te zijn en genieten van zon en buitenlucht.



Sint Jan was vroeger een algemeen erkende feestdag. De avond voor Sint Jan werden "Sint Jansplanten" gerooid, onder andere: Bijvoet, Ridderspoor en Sint Janskruid. Van deze planten werd een Sint Janskroon gevlochten. De kroon werd boven de huisdeur gehangen, als tover- en liefdesmiddelen.

Vooraf aan het Sint Janskruid - Jaag de duivel kruid - werden bijzondere krachten toegeschreven. Het kruid zou boze geesten verdrijven, beschermen tegen branden en kwalen.

Het Sint Jansvuur is een gebruik dat terug gaat tot de tijd van de Germanen. Van snoeihout en Sint Jansloten maakten zij brandstapels. Het vuur werkte reinigend en boze geesten werden verjaagd. Als je door de vlammen van het vuur sprong werd je gesterkt om het komende jaar ongeluk en ziekten te overwinnen.

Nog steeds geldt dat na Sint Jan geen asperges meer worden gestoken als ze op traditionele wijze in de volle grond groeit.

Ook mag na Sint Jan geen rabarber meer geplukt worden. Rabarber geplukt na Sint Jan smaakt bitter.

Voor de kinderen staan deze tradities, rituelen en beelden, die klare taal spreken tot hun gevoelsleven, heel dichtbij. Maar hoe zit dat met ons, volwassenen? Wij kunnen niet meer putten uit allerlei krachten van vroeger, maar kunnen ze wel in gedachten met ons meenemen als actieve deelnemers aan het Sint Jansfeest en dit samen tot een heerlijk zomerfeest maken.



***Wat zingen we zoal in deze periode:***

Heb je wel gehoord van de zeven de zeven.....,  
Sint Jan, Sint Jan,.....,  
Jan huigen in de ton.....,  
Ik heb een mooie bloemenmand.....,  
Jan huigen in de ton.....,

Sint Jan die komt er an  
Sint Jan die komt er an  
Sint Jan gaat komen  
Ik zie het aan de bomen  
Sint Jan die komt er an

### ***Sint Jansfeest in de groepen.***

Volgende week vieren we het Sint Jansfeest in de groep, dit is een echt zomerfeest dat we als het weer het toelaat heerlijk in onze tuin met zingen, dansen en een picknick vieren. De ouders mogen gelijk met hun peuter om 09.00 uur meekomen en iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om het feest de hele ochtend met ons te vieren. Met elkaar maken we bloemenkransen van echte veldbloemen en grassen voor de peuters en eventueel voor ons zelf. Nadat we uitbundig alle dansen hebben gedanst en er van hartenlust bij hebben gezongen gaan we heerlijk buiten genieten van een grote picknick. Na afloop leggen we met elkaar kabouter Pim in bed en sluiten we de ochtend.

### ***Let op:***

We vieren het Sint Jansfeest op:

***Maandag 23 juni van 09.00 - 12.00 uur voor de  
Maandagochtend/Donderdagmiddag groep.***

***En op:***

***Donderdag 26 juni van 09.00 - 12.00 uur voor de  
Maandagmiddag/Donderdagochtend groep.***

***\* Morgen ligt er op tafel een intekenlijst waarop iedereen aan kan  
geven wat men meeneemt voor het picknickfeest van Sint Jan.***

***\* Verder neemt iedereen zelf geplukte veldbloemen en grassen mee  
om de kransjes van te vlechten.***



### ***De laatste speeldag voor de zomervakantie.***

Voor ons is de laatste speeldag op Donderdag 3 juli. Op deze dag nemen we in de ochtend afscheid van Lena, Stan en Bram, zij zijn of worden allemaal 4 jaar en gaan in augustus naar de basisschool. 's Middags nemen we afscheid van Maya ook zij wordt op 3 augustus 4 jaar en gaat na de vakantie naar de "grote" school.

Op de laatste speeldag willen we graag met een kopje koffie of thee **morgens om 11.00 uur en middags om 15.30 uur** afscheid nemen van de peuters die weggaan en elkaar een prettige vakantie toe wensen.

Op donderdag 26 juni zijn Mads en Liv voor de laatste keer, zij gaan al een weekje eerder op vakantie.

Als ik het zo op een rijtje zie staan is het een heel groepje vertrouwde gezichten die gaan vertrekken, altijd weer even moeilijk voor ons als juffen. Maar we zijn ook heel trots dat ze zo flink gegroeid zijn en zo stevig zijn geworden dat ze hun plaatsje in een nieuwe klas kunnen en zullen veroveren. We wensen ze allemaal heel veel plezier en geluk op de nieuwe school en hopen dat zij nog eens een kopje thee komen drinken.

### ***Eerste speeldag na de vakantie.***

De eerste speeldag na de zomervakantie is voor ons op Maandag 18 augustus om 09.00 uur.

Voor iedereen die tijd heeft staat er op deze ochtend/middag een kopje koffie/thee klaar, de ouders hebben dan de gelegenheid om aan elkaar de vakantie verhalen te vertellen en de peuters krijgen de ruimte om weer even aan elkaar en het nieuwe schooljaar te wennen.



Als laatste wensen we iedereen een hele fijne vakantie toe en wij willen jullie bedanken voor alle hulp die wij gekregen hebben bij het vieren van de jaarfeesten, tuindagen, schoonmaak en het wassen van onze was. Zonder die hulp kunnen wij de peuterspeelzaal niet zo'n fijne plek laten zijn voor de peuters.

Warme en zonnige zomergroeten van ons allemaal.

Renée, Merel, Henrike, Annemoon, Geri, Josje, en Ria

