

## Nieuwsbrief Sint Michaels(oogst)feest



We zijn alweer een aantal weken aan de gang en genieten van de heerlijke nazomer die ons geschonken wordt. We zijn dan ook veel buiten, glijden van de glijbaan, schommelen op de schommels, klimmen in het klimrek of spelen in de zandbak. We zijn ontzettend blij met onze geweldige peutertuin waarin we ook nog regelmatig kunnen picknicken. Nu kijken we uit naar een mooie herfst en op dit moment kunnen we al genieten van de bomen waarvan de bladeren prachtig verkleuren in rood/oranje en geel. Ook beginnen de eikels, kastanjes en dennenappels al naar beneden te vallen. De herfsttijd met al zijn charmes staat voor de deur, eigenlijk is hij al stilletjes begonnen en ook daarvan gaan we met elkaar genieten.

Het eerste jaarfeest, het "Michaelsfeest" vieren we morgen (29 september) met de peuters in de groep. De zomer is ten einde, de oogsten worden binnengehaald om helpen ons de winter door. Samen met de peuters hebben we met de appeldraaien de appeltjes geschild en er daarna appelmoes van gemaakt. Het "Michaelsfeest" vieren we met de peuters als een oogstfeest. We gaan pannenkoeken bakken en de peuters krijgen een appelvrouwtje mee naar huis. We vertellen het verhaal van het eikeltje en de oude vrouw die een molentje van Michael krijgt om daarmee van de eikeltjes meel te malen. De maanden september en oktober zijn oogstmaanden. In de komende tijd brengen we ons speellokaal in de herfst sfeer en verandert de jaartafel van de oogsttafel in een herfsttafel.



Boven de tafel willen we een herfstkrans hangen en we hopen dat deze straks vol hangt met alle herfst schatten die we in de natuur kunnen vinden.

**Wanneer jullie met je peuter in het bos of park wandelen, willen jullie dan samen met je peuter van alles verzamelen, mooie herfstbladeren, -takjes, eikels, kastanjes, beukenootjes etc., we hangen deze dan aan de krans.**



### De betekenis van het Michaëlsfeest

Het jaar kent een ritmisch verloop, onder andere de jaarfeesten keren elk jaar terug. En zijn sterk verbonden met de seizoenen.

Stelt u zich het jaar eens voor als een houten kralenketting. Sommige kralen zijn felgekleurd, dit zijn de feesten. Een ketting is helemaal rond en kent geen begin en geen einde. Alles loopt achter elkaar door en staat met elkaar in verbinding. Zo is er ook een ritmisch en harmonisch verloop in de feesten.

Van de ketting zijn vier kralen heel duidelijk van kleur. Zij zijn het symbool voor Kerstmis, Pasen, St.Jan en het Michaëlsfeest. Deze feesten hebben elk hun eigen plaats in een van de vier seizoenen.

Met Kerstmis vieren wij de geboorte van Jezus. Het Kerstfeest is de kroon van het Lichtfeest. De dagen gaan weer langer worden en nachten worden korter. Buiten is het koud en donker.

Een half jaar later vieren wij het St. Jansfeest. De natuur is in volle bloei en er wordt een groot vreugdevuur gestookt. Alhoewel de zon op haar hoogtepunt is, beginnen de dagen te korten en de nachten worden langer.

De twee andere houten kralen zijn Pasen en het Michaëlsfeest. In de Paastijd staat de opstanding centraal. De natuur begint te ontwaken. Wat met Pasen ontwaakt, bloeit en groeit in de zomertijd. De vruchten worden rijp en geoogst. Het loof verwelkt en keert terug tot de aarde.

Tegenover de Paastijd staat de Michaëlstijd. Michaël is de naam van een aartsengel. Er zijn vele afbeeldingen van Michaël die de draak bestrijdt met het zwaard, of van Michaël met de weegschaal. Met het zwaard worden de duistere machten bestreden. Maar je kunt alleen iets met succes bestrijden als daarvoor de nodige krachten aanwezig zijn. Die krachten hebben wij opgedaan in de zomertijd.

De zon heeft ons veel lichtkrachten geschonken. Dit vinden wij ook terug in de natuur, het gouden koren en de dikke rijpe vruchten. Het glanzend zwaard van sterrenijzer kan iemand lichamelijk verwonden, je kunt ook echter zelf het zwaard zijn. Dan verwond je iemand met woorden. 'Vlijmscherp zei hij dat'. etc.! Aan de andere kant kunnen gedachten messcherp, duidelijk en helder, geformuleerd worden.

In de oogsttijd, de maand september bij uitstek, wordt druk gewerkt om de geschenken van de zomer in ontvangst te nemen. Daarna zijn de velden en akkers kaal. Het zonlicht verdwijnt langzamerhand, maar in ons hart straalt een innerlijk licht.

De draak is het symbool voor tweedracht. Innerlijk bestrijden met ons 'lichtzwaard', voor de kinderen is dit niet duidelijk spelen het spel van de strijd draak.



ruzie en wij de draak wat oudere genoeg. Zij tegen de

Het vliegeren is een geliefd spel voor oudere kinderen in de herfst.

Het Duitse woord voor vlieger is: Drachen (draak). Van wie komt de vlieger het hoogst en wie houdt hem het langst in de lucht?

De weegschaal staat voor het wegen. Het wegen van het goede en kwade der mensen.

In de peuter-, kleutergroepen staat het Michaëlsfeest in het teken van de oogst.

De draak komt hier nog niet ter sprake.

Na de donkere Michaëlstijd breekt met St. Maarten het begin van de Lichttijd aan. (Vrije school Gouda)



### De volgende liedjes zingen we in deze tijd:

- Op een grote Paddenstoel....
- Herfst, herfst wat heb je te koop....
- Zie je de kastanjes aan de bomen....
- Eekhoorn Pluim met je grote staart.....
- Elsje fiederelsje zet je klompjes bij het vuur.....

### En de onderstaande Versjes:

Hompeltje en Pompeltje, die klommen op een berg.

Hompeltje was een kaboutertje en Pompeltje een dwerg.

Ze klommen naar het topje en schudden met hun kopje.

Toen zijn ze in de berg gekropen en niemand heeft ze meer zien lopen.

Daar slapen ze op een oor, Sssttt... ik geloof dat ik ze hoor.

Maar daar schijnt een kleine Zonnestraal,

Die kriebelt aan hun neusje.

Hatsjoe....daar zijn ze weer en tot de volgende keer.



### Versje:

Zilverdraad de kleine spin, klom voorzichtig haar webje in,

Ze wilde eens even gaan kijken, of het webje haar wel wat zou lijken.

Of de draadjes goed zijn gespannen, zodat ze er vliegjes mee kan vangen.

Zilverdraad was heel tevreden en klom weer snel naar beneden.

**Vakantie:**

*De herfstvakantie is van maandag 13 t/m vrijdag 17 oktober*

**Let op: OUDERAVOND op:**

**Woensdag 5 november voor de maandagochtendgroep en  
Donderdag 6 november voor de maandagmiddaggroep** we maken dan een  
lampionnen voor het Sint Maartenfeest.

*We starten om 19.30 uur met een kopje koffie/thee en eindigen de avond rond  
21.30 uur.*

*Het is belangrijk dat er op deze avond van iedere peuter een ouder aanwezig is  
zodat er bij het feest ook voor iedere peuter een lampion is. Het is niet moeilijk  
om te maken iedereen kan knippen en plakken. Kun je niet op de avond van jou  
groep dan kun je ook op de avond van de andere groep komen., laat mij dit even  
van te voren weten zodat ik er rekening mee kan houden.*

*Allemaal een hele fijne herfsttijd toegewenst namens ons allen, Renée, Merel,  
Henrike, Josje, Geri, Annemoon, Debby en Ria*

*28 september 2014*

