

NIEUWSBRIEF VRIJE PEUTERSPEELZAAL ZONNESTRAALTJE.

Lichtfeesten.

In dit jaargetijde houden we ons bezig met de feesten van het licht, beginnend met Sint Maarten. In het "schemerdonker" lopen we op/rond 11 november een optochtje met ons zelfgemaakte lampions. In "weer en wind" proberen we ons lichtje brandend te houden.

Dan komt Advent, vier zondagen voor Kerstmis. Dit jaar steken we de eerste adventkaars aan op zondag 2 december. In het begin van de adventstijd helpen Sint Nicolaas en Piet om in ons eigen hart te kijken, om je open te stellen voor wat komen gaat. De adventperiode is de tijd van verwachting en voorbereiding. Elke week branden we een kaars je extra en groeien toe naar het Kerstfeest, de geboorte van het Jezuskind, de bringer van het "liefdeslicht" in de wereld. Het groeiende

kaarslicht staat symbool voor het innerlijke licht, dat van liefde en verdraagzaamheid.

De geboorte van het Kerstkind wordt naar oud gebruik gevierd in de nacht van 24 op 25 december: Stille Nacht. Kerstmis is het verhaal van Maria en Jozef op weg van Nazareth naar Bethlehem, waar het kind geboren wordt in een eenvoudige stal. De herders hielden de wacht over hun schaapjes, toen zij plots opgeschrikt werden door engelen gezang. Een ster wees hen de weg naar de stal. Zij vonden het kind in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe, omgeven door hemelslicht. Dit verhaal uit het evangelie van

Lucas wordt door de kinderen zelf gespeeld tijdens het Kerstfeest.

In de kerstnacht beginnen de dertien heilige nachten. Zij verbinden het oude jaar met het nieuwe en het Kerstfeest met het Drie Koningenfeest. We kunnen deze periode zien als een tijd van rust en bezinning. Terug kijkend op het jaar dat achter ons ligt om de innerlijke kracht te verzamelen en optimistisch aan het nieuwe jaar te beginnen.

Het verhaal van de wijzen uit het Oosten, ofwel de Drie Koningen zien een bijzondere ster. Zij volgen de ster en weten dat een nieuwe koning geboren is. De Drie Koningen nemen ook geschenken mee. Melchior schenkt het goud, dat symbool staat voor wijsheid. Balthasar schenkt het wierrook dat symbool staat voor het gebed en Caspar schenkt het mirre dat staat voor onsterfelijkheid. Na het bezoek aan Jezus

keren de Drie Koningen terug naar eigen land en volk om uit te dragen wat ze gezien hebben.

Twee keer veertig dagen rond Kerstmis worden in - en uitgeluid met lichtfeesten. Veertig dagen voor Kerst brengen we met Sint Maarten het licht van buiten naar binnen. Veertig dagen na Kerst brengen we voor het laatste lichtfeest, Maria Lichtmis, het licht van binnen naar buiten. In de periode rond Maria Lichtmis (2 februari) begint de aarde aan haar nieuwe levenscyclus. De dieren komen uit hun winterslaap, de bijen verlaten voor het eerst na de winter hun korven, uit het zaad in de grond groeien de eerste kiemen en de mensen houden een voorjaarsschoonmaak. In de speelzaal vullen we een grote schaal met water

om de kaarsjes, het licht, weg te laten stromen. We zetten overgebleven kaarsstompjes in het zand en zwaaien Maria uit. Ondertussen zingen we alle lichtfeestliedjes. Zo geven we het licht terug aan Moeder Aarde, opdat zij de wortelkindertjes kan wekken.

Wij wensen iedereen sfeervolle, gezellige en warme feestdagen toe.

Advent.

Op maandagochtend 10 december om 11.15 uur, maandagmiddag om 15.45 uur en op dinsdag -ochtend 11 december om 11.15 uur lopen we ons Adventtuintje.

Op de tafel of op de grond leggen we een kleine spiraal van dennengroen (van buiten naar binnen.) In het midden van de spiraal brandt de Maria kaars. De ruimte is verduisterd en onder het zingen van adventliedjes gaan de kinderen om de beurt naar de kaars in het midden van de spiraal en steken hun eigen lichtje aan. Deze tuin is het beeld voor de adventstijd waarin we naar binnen gaan, we verinnerlijken (inwikkellende spiraal) ons op weg naar het kerstlicht. Natuurlijk helpen de ouders een handje bij deze spannende en "plechtige" gebeurtenis.

Op maandagmiddag 17 december om 13.45 uur en op dinsdag 18 december om 09.15 uur oefenen we de kerstliedjes samen met peuters en ouders in de openingskring. Na het advent zingen maken we Kabouter Pim wakker en nemen daarna afscheid van mama en papa. Kom op tijd!! Bij binnenkomst gaan we direct in de kring. Mocht je toch wat later zijn, schuif dan zachtjes aan.

De donderdagmiddaggroep zingt de adventliedjes op do-middag 20 december om 13.45 uur.

Wie wil ons muzikaal begeleiden??

Kerstfeest.

Op maandagochtend 17 december, donderdagochtend 20 december en op vrijdagochtend 21 december vieren we het Kerstfeest.

Alle kinderen en ouders zijn om 10.30 uur uitgenodigd om het kerstspelletje en de maaltijd met ons mee te vieren.

Wij vragen enkele ouders om de zaal en de tafels mooi te versieren. Een intekenlijst waarop ieder kan aangeven wat hij/zij meebrengt voor de maaltijd ligt tzt in de peuterspeelzaal.

Kerstvakantie.

Maandag 24 december begint de kerstvakantie en eindigt op vrijdag 4 januari 2013.

Na de vakantie starten we op maandag 7 januari en dinsdag 8 januari met een kopje koffie of thee om even bij te praten.

Kerst/Nieuwjaarsschoonmaak.

Op woensdagavond 16 januari gaan we SOPPEN!! Vanaf 19.30 uur kunnen we alle hulp gebruiken om al het speelgoed eens flink schoon te maken. Ook alle ramen, het houtwerk, de meubeltjes, de toiletten en de hal kunnen wel een sopje gebruiken. Vele handen maken licht werk!! Heb je een uurtje vrij deze avond, neem je emmer en poetsdoek mee, wij zorgen voor koffie/thee en wat lekkers! Ouders die niet mee kunnen helpen, kunnen misschien wel thuis iets wassen, zoals verkleedkleden, vloerkleden, poppenkleertjes. Op die manier dragen we allen een steentje bij!! Er komt een intekenlijst om je voor de schoonmaakavond op te geven.

WINTERWONDERMARKT!!

Op zaterdag 26 januari 2013 organiseert een werkgroep van enthousiaste Zonnestraaltje ouders een gezellige en sfeervolle Winter Wonder Markt voor alle ouders en kinderen van de peuterspeelzaal. Natuurlijk zijn ook opa en oma van harte welkom, al je vriendjes of je buurvrouw, eigenlijk alle belangstellenden!!

Op deze dag zal Koning Winter het avontuur van Olle vertellen, gaan we winterse muziek maken met Sara, maken we een winter knutsel en misschien kunnen we wel sneeuwballen gooien. Ook zullen er enkele stands zijn en een heuse Koek en Zopie kraam.

We zijn opzoek naar winterse decoratie, denk bijvoorbeeld aan een antieke slee, Friese doorlopers, ijspegels, skilatten e.d. Wie kan ons hieraan helpen?

Noteer vast in de agenda: **Zaterdag 26 januari van 10.30-13.00 uur WINTERWONDERMARKT!!**

De werkgroep houdt u op de hoogte!!

Nieuws uit de dinsdag/vrijdaggroep.

Ter introductie van het Sint Maartenfeest heb ik voor de kinderen een tafelspelletje gespeeld over een meisje wiens lantaarnlichtje uitgewaaid was door Jan de Wind. De dieren uit het bos konden haar niet helpen aan een nieuw lichtje omdat zij te druk waren. Het egeltje zocht een slaappleaatsje voor de winter, het slakje kon niet zo vlug met zijn zware huisje op de rug en het spinnetje moest zijn webje maken keer op keer, omdat de regen het stuk maakte telkens weer. Zelfs het oude vrouwtje kon niet helpen, want ook het vuurtje in haar oventje was uit gegaan. Het meisje was zo moe geworden dat ze bij een berg inslaap viel. De allerlaatste zonnestralen schenen langs de berg en een straaltje stak het lantaarntje weer aan. Toen het meisje wakker werd was ze heel blij. Ze liep vrolijk terug door het bos langs het oude vrouwtje, de spin, het slakje en de egel en gaf met haar lichtje iedereen een straaltje warmte om de donkere dagen door te komen.

De kinderen genoten met open mond van het spelletje. Na afloop zongen we de Sint Maartenliedjes nog even voordat we zelf met onze lantaarn gingen lopen. Verwonderlijk hoe mooi de lampionnetjes en de kindergezichten stralen tijdens het optochtje door de zaal. Heel spannend ook om bij het vrouwtje in het huisje langs te gaan. Toch hebben we het aan gedurfd en kregen we een mandarijntje en een walnoot.

Ik heb genoten van dit eerste lichtfeest en kijk uit naar de tijd die komen gaat. Veel feest maar ook afscheid, want onze grote Philippe gaat nu echt naar de kleuterschool!! We zullen je enorm missen!! Sander is op 9 december jarig en wordt 3 jaar!! Hiep Hoera voor Sander!!

Filippe is in november 2 jaar geworden en speelt al een paar weken heel fijn bij ons!

Lieve mensen, ik kijk terug op een bijzonder Zonnestraaltje jaar, dank voor al jullie hulp en gezelligheid. Ik wens iedereen een warme decembermaand toe, opdat het licht moge stralen in al onze harten, veel liefde en vreugde voor het nieuwe jaar!!!

Groetjes, Mirjam.

Belangrijke data.

10-12 adventstuintje ma-ochtendgroep om 11.15 uur met ouders.

10-12 adventstuintje ma-middaggroep om 15.45 uur met ouders.

11-12 adventstuintje di-vr groep om 11.15 uur met ouders.

17-12 kerstfeest ma-ochtendgroep om 10.30 uur met ouders.

17-12 advent zingen ma-middaggroep om 13.45 uur met ouders.

18-12 advent zingen di-vr groep om 9.15 uur met ouders.

20-12 kerstfeest ma-middaggroep om 10.30 uur met ouders.

20-12 advent zingen ma-ochtendgroep om 13.45 uur met ouders.

21-12 kerstfeest di-vr groep om 10.30 uur met ouders.

Kerstvakantie: 24-12 t/m 04-01-2013.

07-01 eerste speeldag maandaggroepen.

08-01 eerste speeldag di-vr groep.

10-01 drie koningenfeest ma-do groepen.

11-01 drie koningenfeest di-vr groep.

16-01 schoonmaakavond 19.30-22.00 uur.

26-01 Winter Wonder Markt 10.30-13.00 uur.
31-01 Maria Lichtmis/Winterfeest ma-do groepen.
01-02 Maria Lichtmis/Winterfeest di-vr groep.
Voorjaarsvakantie: 18-02 t/m 22-02-2013.

Drie Koningenfeest.

Tijdens het Drie Koningenfeest bakken we broodjes in de groep. In het brood verstoppen we een plukje rozijnen. De peuters die de rozijnen vinden krijgen een kroontje en mogen als koning op bezoek gaan bij het kindje in de stal. Ook zij nemen geschenkjes mee. De andere peuters gaan gezellig mee. Zo spelen we nog een keer het kerstspelletje en zingen alle liedjes waarna de stal plaats maakt voor Koning Winter.

De jaartafel.

In deze periode verandert er veel op de jaartafel. Na dat Sint en zijn Pietjes terug naar Spanje zijn gegaan en alle herfstbladeren opgeruimd zijn bouwen we de tafel opnieuw op. In de adventstijd zien we iets van het ontstaan van de wereld en de mensheid. We schenken aandacht aan de kosmos. De passende kleur bij deze tijd is (hemels) blauw, de kleur van verwachting, dat wat komen gaat. Als er op de jaartafel een kerststal staat, is deze de eerste week nog leeg. Daar omheen liggen enkele stenen (uit het mineralen rijk.) zoals in het begin van het ontstaan van de aarde. In de tweede week komt het groen uit het plantenrijk erbij. De derde week zoeken de schaapjes, de os en het ezeltje uit het dierenrijk een plekje rondom de kerststal. In de vierde week verschijnen de herders, Jozef en Maria uit het mensen rijk. Op de laatste speeldag voor de kerstvakantie wordt kindje Jezus in zijn kribbe gelegd. Het bij kinderen zo geliefde stalletje kan in de Drie Koningentijd nog een tijdje blijven staan. De herders nemen afscheid en gaan hun schaapjes weer hoeden. Zij maken plaats voor Koning Balthasar met de blauwe mantel, Koning Melchior met de rode mantel en Koning Caspar met de groene mantel. Als de adventsperiode, het kerstfeest en Driekoningen voorbij zijn kan de tafel worden ingericht als wintertafel, met koele tinten en een tafereel met Koning Winter, Olle op ski latjes en winterdieren. Aan het einde van de winter komt Moeder aarde ons weer wakker maken om aan de slag te gaan voor de Lente.