



## Nieuwsbrief voor de maandaggroepen.



**De jaarfeesten zijn in onze speelzaal de leidraad waarmee wij door het jaar wandelen en de seizoenen beleven.**

Het eerste feest was eind september, **het oogstfeest van "Sint Michaël"**. De zomer is ten einde, de oogsten worden binnengehaald om ons de winter door te helpen. Samen met de peuters hebben we geknutseld, appelmoes gemaakt, appeltjes gepoetst om er een appelvrouwtje van te maken en op het feest zelf heerlijke pannenkoeken gebakken. Met het prentenboek erbij hebben we het verhaal van het laatste eikeltje in de kelder, dat uitgroeit tot een hele grote eik verteld. Deze eik groeit dwars door het dak van het huisje van de oude man en vrouw om vervolgens helemaal bij de hemel uit te komen. Wanneer de oude man helemaal naar boven in de boom klimt, ontmoet hij boven aan "Sint Michael" en deze geeft hem een graanmolentje voor zijn vrouw. Met dit molentje kan zij moeiteloos alle eikeltjes tot meel malen, om er vervolgens eikelkoekjes van te bakken. Vanaf dat moment hebben ze geen honger meer gehad.

Het eerste lichtfeest hebben we op 11 november gevierd, **het feest van "Sint Maarten"**. Midden in de herfst lopen we trots, over alle gevallen bladeren, met onze zelfgemaakte lampion zingend over stoep en plein naar de "Rijke" man die ons wel wat geven kan. Na afloop is er warm dik sap en thee met iets lekkers erbij. Als kabouter Pim naar bed is gebracht gaan alle peuters na huis en misschien lopen ze avonds ook nog met een grotere broer of zus.



De legende van "Sint Maarten" illustreert het geven als kwaliteit van her hart, geven is een vaardigheid die je niet zomaar gegeven is en veel oefening vraagt. We vertellen het verhaal van Marieke, Kleine Beer en de optocht van Sint Maarten. Het is een prachtig verhaal over delen, geven, ontvangen, licht en warmte. Met veel plezier luisteren de peuters ernaar en willen het nog steeds horen.

Voordat we het volgende lichtfeest gaan vieren is er eerst het grote kinderfeest "**Sint Nicolaasfeest**". Het geven en ontvangen is al even geoefend met Sint Maarten. Maar in welk een grootse vorm komt dat terug rondom 5 december! Eén groot feest van heimelijk schenken en in stilte genieten van het blijde gezicht van een ander; het werkelijk proberen te ontdekken wat een ander nodig heeft en hem daarmee verrassen. En dan die andere kant: de stille vermaningen met milde humor gebracht. Want alles staat geschreven in dat grote gouden boek, al je daden en gedachten. Anderen mogen, in naam van Sint Nicolaas, jou bewust maken van allerlei eigenschappen en gewoonten waarin je vastzit. Een ander houdt je een spiegel voor en laat je zien zoals anderen je zien. Het is niet altijd even prettig om zo gedwongen te worden naar jezelf te kijken. Het is een soort louteringsproces waar we met z'n allen doorheen gaan. En deze loutering valt in de eerste Adventsweek. Aan de kinderen brengt Sint Nicolaas speelgoed, opdat zij straks met het Kerstkind kunnen spelen. Aan de ouderen vraagt hij: 'Ben je klaar om het Kerstkind te ontvangen?' Er komen nog enige weken om je erop voor te bereiden, maar dan is het zover. Maak je gereed!

Ieder jaar kun je het als een geschenk ervaren, dat de drukte en het kabaal dat hoort bij pakjes geven en ontvangen, uitgeleefd kan worden op de Sinterklaasavond. In de volgende weken ebt het lawaai weg, en dan wordt het mogelijk om in alle stilte met open oren te luisteren naar de Kerstboodschap, niet meer afgeleid door het geknisper van pakpapier. Geven is dan misschien zaliger dan ontvangen, maar op de goede wijze ontvangen blijkt meestal veel moeilijker te zijn!

### Sint Nicolaasfeest.

Met de peuters zijn we in de kring al volop aan het zingen voor de goed heilig man en dit jaar mogen we het feest ook werkelijk op zijn verjaardag vieren.

Op donderdag 5 december 's morgens om 11.00 uur en 's middags om 15.30 uur vieren we het feest samen met de ouders zodat jullie ook mee kunnen genieten wanneer de cadeautjes, waar iedereen vol ijver (ik ben er trots op) aan heeft gewerkt, door de kleintjes worden uitgekapt.

Allemaal een fijne Sint Nicolaas toegewenst. Ria

