

Nieuwsbrief maart 2013

Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief, het is een kortere dan u van ons gewend bent maar we willen voortaan vaker maar wel een kortere nieuwsbrief uitgeven zodat hij goed aansluit op de komende periode. We hopen dat koning Winter nu echt verdreven is en de Lenteprijs aan het werk kan. Volgens ons hebben we de Winter met de **Winterwondermarkt** en het **Winterfeest** met groot succes gevierd. Nu staat Moeder Aarde alweer een paar weken op de jaarafel en gaan we Palmpasen en Pasen vieren. We hebben veel zin de lente en de komende feesten. Veel leesplezier, Mirjam en Ria

Palmpasen en Pasen

Palmpasen en Pasen zijn de feesten die het meest zichtbaar verbonden zijn met de natuur. De maan- en de zonnestand hebben alles te maken met de dag, waarop dit feest gevierd wordt. Pasen is altijd op de eerste zondag na de volle maan in de lente.

Op de zondag voor Pasen vieren we het Palmpaasfeest. We herdenken de dag waarop Jezus gezeten op een ezel Jeruzalem binnenreed en door de mensen werd toegejuicht als een koning. De weg waarover Jezus met de ezel voortliep werd met palmtakken bedekt. De donderdag voor Pasen is het "Witte" donderdag, de dag van het laatste avondmaal. Nog een keer kwam Jezus met zijn discipelen bijeen en deelden met hen het brood en de wijn. Hij vroeg aan zijn leerlingen om hem bij dergelijke gelegenheden te herdenken.

Hij trekt zich daarna terug wetende wat er komen gaat en bereidt zich daar op voor. Na "Witte" donderdag komt: "Goede" vrijdag de dag van de kruisiging van Jezus. Daarna op "Stille" zaterdag werd Jezus begraven. Op paaszondag wordt de opstanding van Christus herdacht.

Voor de volwassenen kan Christus een symbool zijn van nieuw leven, een nieuw begin.

Met kleine kinderen beleven we dit feest door te kijken naar de natuur waar zij zo sterk mee verbonden zijn. De wandeling met de feestelijk versierde palmpaasstok is voor hen een teken van het begin van de lente. De symbolen van deze stok zijn al heel oud.



De palmpaasstok doet ons denken aan de meiboom, de levensboom, een uitdrukking van het eeuwig leven.

We versieren hem met crêpepapier in de kleuren donkergroen (het oude) en lichtgroen (het nieuwe).

We hangen er slingers aan en een bloemetje in een zachte lente kleur. De ketting van zuidvruchten aan onze palmpaasstok is het symbool van het voedsel dat wij bij onze reis door het leven nodig hebben.

In de vruchten zit ook het zaad(pit) voor een nieuw begin. Boven op de stok prijkt het broodhaantje. De haan die ons wekt aan het begin van een nieuwe dag. Als staart draagt hij een takje van de buxus, een struik die altijd groen blijft en een beeld geeft van het eeuwige leven.

Pasen is het feest van de opstanding. Met de jonge kinderen kunnen we dit feest het beste vieren door hen in de natuur te laten beleven dat alles opnieuw tot leven komt. De bolletjes die hun groen weer laten zien, de knoppen aan de bomen die weer zwellen en op springen staan. Het plezier in het zoeken en vinden van de ontkiemende planten en bloemen in de natuur hoort net zo goed bij het paasfeest, als het zoeken naar de paaseieren.



Met Pasen komt de paashaas, hij is het symbool van wakkerheid en opoffering. Het is een edel dier met lange oren, hij is waakzaam en alert en doet andere dieren geen kwaad. Als de haas achtervolgd wordt, door bijvoorbeeld jachthonden en hij raakt vermoeid dan neemt een andere haas zijn plaats in en laat zich opjagen. Hij offert zich op voor zijn soortgenoot. Hij brengt ons de paaseieren en is zelf alweer verdwenen als wij ze gaan zoeken. Wat verstopt is moet gezocht worden. Er wordt hiermee aan de kinderen een innerlijk beeld gegeven van wat wij als volwassenen zouden moeten doen: innerlijk zoeken naar de "zijn", de "lichtvonk" in ons eigen bestaan. De haas is een nachtdier in tegenstelling tot de haan, die bij het ontwaken van de nieuwe dag hoort.

Belangrijke data:

- Di 19-03 Ouderavond di/vr-groep (Palm) Pasen om 20.00 uur.
- Do 21-03 Palmpaasfeest om 11.00 uur en om 15.30 uur ma/do-groepen.
- Vr 22-03 Palmpaasfeest om 11.00 uur di/vr-groep.
- Ma 25-03 Paasmaaltijd 11.00 uur maandagochtendgroep.
- Di 26-03 Paasmaaltijd 11.00 uur dinsdaggroep.
- Do 28-03 Paasmaaltijd 11.00 uur donderdagochtendgroep.
- Paasweekend vr 29-03 t/m ma 01-04-2013 vrijdag**
- Za 06-04 **Tuindag van 09.00 – 13.00 uur**
- Do 25-04 Ouderavond Pinksteren ma/do-groepen om 20.00 uur.

Voor de paasmaaltijd komt er een intekenlijst op tafel te liggen waarop je aan kunt geven wat je voor deze maaltijd mee wilt nemen.



GROTE TUINDAG



Zaterdag 6 april van 09.00 uur tot 13.00 uur steken we samen weer de handen uit de mouwen tijdens de

Met de lente en zomer voor de deur is het weer de hoogste tijd dat de tuin een flinke opfrisbeurt krijgt. Aan de ene kant zal er natuurlijk weer veel opgeruimd gaan worden (onkruid, blad, takken, e.d.) daarnaast zal er ook veel aandacht zijn voor bestaande en nieuwe beplanting: bloemtuintjes, veel veld- en andere plukbloemen, vlinderstruiken en andere stekjes en beplanting, zodat de kinderen volop van al dat kleurige natuurschoon kunnen genieten. Ook de speelhuisjes en het glijbaanhuisje zullen deze periode onder handen genomen worden. Kortom te veel om op te noemen!!
Natuurlijk kunnen we dit niet zonder de hulp van jullie: ouders, opa's, oma's,!! Uiteraard zijn de kinderen ook weer van harte welkom en zullen er grote en kleine lekkernijen voor de harde werkers klaarstaan!!

Bernadette Pouw (moeder Hugo)

Liedjes en versjes

*Krokusbolletje,
kom eens uit je holletje
met je bloempjes paars en geel,
op je ranke steel.*

*Daar komt vader paashaas aan,
Voor het kippenhok blijft hij staan,
Alle deurtjes doet hij open,
Kan hier ook een eitje kopen,
Tok, tok, tok, tok, tok, tok,
De eitjes liggen in het kippenhok,
Kukeleku, kukeleku,
De eitjes zijn voor U.*

*Eerst zat je in een eitje,
Daarbinnen was het kaal,
Toen groeide je een tijdje,
Krak, zei de eierschaal.
Je stapte uit je dopje,
Je knikte met je kopje,
Daar stond je nu alleen,
Je hebt een zacht geel lijfje,
Dat is helemaal van dons,
En als je wilt,
Dan blijf je een tijdje bij ons.*

*Palmpasen, palmpasen,
Versier je groene tak
Met linten en met ruikertjes
Met chocola en suikertjes
Kom mee, kom mee op pad
Dan gaan we naar de stad.*

*Palm, palm Pasen, ei koerei
Over ene zondag krijgen wij een ei
Een ei is geen ei
Twee ei is een hallef ei, Drie ei is een Paasei*

*Twee haasjes Flip en Flap,
gingen met elkaar op stap.
Ze buitelden over de stenen
en liepen naar het koolveld henen
Ze deden haasje over
en knabbelde aan jet lover
Maar o wee, daar kwam de jager
aan.
Floeper de floep zijn ze op de loop
gegaan.
Waar is Flip! Waar is Flap!
Is de jager er niet meer?
Gaan ze vast nog een keer
Dag Flip, dag Flap.*

*Haantje op een stokje
Bedelt om een brokje
Geef hem nog een stukje brood
Anders gaat mijn haantje dood.*

*Paashaas, paashaas,
Breng je mij een ei,
Je springt je hipt,
Je staartje wipt,
Zo vrolijk en zo blij.*

*Hup, zegt het haasje en springt uit
zijn hol
Hup gaan zijn oren omhoog op zijn
bol
Nergens een jager te zien, nergens
gevaar? Eerst goedkijken en dan
huppelen maar.*

