

Sint Jan

Waarom vieren we dit feest?

Maar eerst even iets anders.

Met de peuters hebben we de afgelopen tijd kunnen genieten van het merel echtpaartje dat in de meivakantie een nestje heeft gebouwd in de druivenrank vlak voor ons keuken(uitzwaai) raam. Eerst werden de eieren uitgebroeid en daarna vlogen vader en moeder merel af en aan om hun drie jongen te voeden. Binnen een aantal weken waren ze zo gegroeid dat ze alle drie konden uitvliegen, het laatste vogeltje iets later maar uiteindelijk kon ook hij de roep van zijn moeder niet weerstaan en "vloog" de wijde wereld in. Wat een cadeautje voor de peuters en voor ons.

En nu Sint Jan.

In geen enkel ander jaargetijde zien we de natuur zo uitbundig en rijk als op dit moment.. Alle bladeren hebben zich vol ontplooid, bloemknoppen springen open, de eerste vruchten gaan komen. Het eenvoudige groene kleed van Moeder Aarde(het groene gras) tooit zich met een verscheidenheid aan pollen, aren en pluimen, die met een gouden waas het groen versluieren.

Insecten zingen in de blauwe hemel, vogels fluiten dat het een lieve lust is. Een geweldige overvloed biedt ons de natuur. Ook wij voelen ons meegenomen in deze bonte, warme wereld. Wij willen naar buiten, de vakantie lokt.

Dan nadert de Midzomernacht, de nacht van 23 op 24 juni. De zon staat hoog aan de hemel en bereidt zich voor op de terugtocht. Nog één korte, lichte nacht en het keerpunt is gekomen.

De naam Sint Jan komt van Johannes de Doper, hij werd een half jaar eerder dan Jezus geboren, namelijk op 24 juni. Johannes was degene die de mensen maande tot inkeer te komen en hun houding te veranderen omdat de komst van Christus nabij was.

Sint Jansdag was vroeger een algemeen erkende en goed onderhouden feestdag. Er werden Sint Jansvuren gestookt en allerlei planten en bloemen gerooid waaraan bijzondere krachten werden ontleend. Op de feestdag maakten men mooie bloemenkransen voor op het hoofd. Ook in oude, heidense culturen werd omstreeks 24 juni een feest gevierd, het midzomerfeest. Het is het natuurgebeuren dat ons oproept tot een uitbundig feest. Het meegaan met de natuur naar buiten, die ons helemaal mee naar de kosmos neemt.

Voor kinderen staan deze tradities, rituelen en beelden, die klare taal spreken tot hun gevoelswereld, heel dichtbij. Maar hoe zit dat met ons, volwassenen?

Wij kunnen niet meer putten uit allerlei krachten van vroeger, maar we kunnen ze wel met ons meenemen in gedachten en als actieve deelnemers het Sint Jansfeest tot een heerlijk zomerfeest maken.

Sint Jansfeest in de groepen.

Daarna komt al heel snel het Sint Jansfeest, dit is een echt zomerfeest dat we als het weer het toelaat heerlijk in onze tuin met zingen, dansen en een picknick vieren. De ouders komen gelijk met hun peuter om 09.00 uur mee en zijn hierbij uitgenodigd om het feest de hele ochtend mee te vieren. Met elkaar maken we bloemenkransen van echte veldbloemen voor de peuters en voor ons zelf. Nadat we uitbundig alle dansen hebben gedanst en er van hartenlust bij hebben gezongen gaan we heerlijk buiten genieten van een grote picknick. Na afloop leggen we met elkaar kabouter Pim in bed en sluiten we de ochtend.

Let op:

We vieren het Sint Jansfeest op:

Maandag 24 juni van 09.00-12.00 uur voor de Maandagochtend/Donderdagmiddag groep.

Donderdag 27 juni van 09.00-12.00 uur voor de Maandagmiddag/Donderdagochtend groep.

In de week van 17 juni zal er op tafel een intekenlijst liggen waarop iedereen aan kan geven wat men meeneemt voor het picknickfeest van Sint Jan.

Verder neemt iedereen zelf geplukte veldbloemen en grassen mee om de hoofdkransjes van te vlechten.

Wie zijn er tot en met de zomervakantie jarig en van wie nemen we afscheid?

Maandagochtend groep:

Misha wordt 20 juni 4 jaar en op deze dag vieren we ook zijn verjaardag, hij blijft daarna nog tot de grote vakantie. Lars is op 3 juli jarig, Nora op 6 augustus en Hugo op 15 augustus, zij worden allemaal 4 jaar en nemen met de grote vakantie afscheid van ons. Sem en Olivia zijn na de vakantie jarig maar nemen ook al voor de zomervakantie afscheid.

Maandagmiddaggroep:

Bram 20 juni (3) zijn verjaardag vieren we ook op die dag en Romy zij wordt 2 augustus 4 jaar en haar verjaardag vieren we 4 juli en we nemen op die dag ook afscheid van haar en van Emilio.

Bij elkaar zijn het heel wat peuters die naar de basisschool gaan. Altijd weer even moeilijk voor de juffen om de vertrouwde kinderen te zien weggaan. Maar we zijn ook heel trots dat ze zo goed gegroeid zijn en zo stevig zijn geworden dat ze allemaal hun plaatsje in een nieuwe klas kunnen en zullen veroveren. We wensen al deze peuters heel veel plezier en geluk op de nieuwe school en hopen dat zij nog eens een kopje thee komen drinken.

Laatste speeldag.

De laatste speeldag is op donderdag 4 juli, op deze dag willen we met elkaar het jaar afsluiten en daarom zal er om 11.00 uur 's morgens en om 15.30 uur 's middags koffie en thee zijn met iets lekkers.

Open plaatsen.

Op dit moment zitten de groepen vol, maar na de vakantie hebben we nog niet alle open gevallen plekken opgevuld. Het is van het grootste belang (i.v.m. subsidie) dat we de groepen op het maximale aantal van 16 kinderen blijven bezetten. De beste reclame voor onze speelzaal is die van mond tot mond. Daarom de vraag aan alle ouders om in de kennissen/buren/vriendenkring over de speelzaal te vertellen en aan te geven dat men zijn kindje op de wachtlijst kan plaatsen. **Wanneer jullie wat flyers van de speelzaal willen hebben om rond te delen vraag daar dan even na bij Ria.**

Zomer schoonmaak.

Rond de zomervakantie hebben we altijd de grote schoonmaak van de speelzaal. Dit jaar maken we voor de vakantie het speelgoed tijdens de ochtend of middag schoon en zetten het weg zodat in de vakantie de vloer kan worden gedaan. **Wie wil er op een ochtend of middag een uurtje iets komen poetsen. Aan het eind van de vakantie gaan we de zaal weer inrichten en dit doen we op donderdagavond 15 augustus.** Er komt een intekenlijst met de data op tafel te liggen waarop je aan kunt geven of je op deze avond kunt komen helpen. Daarbij komt er ook een lijst te liggen met alle spullen die mee naar huis genomen kunnen worden om daar gewassen te worden. Deze spullen willen we voor de vakantie weer terug hebben, zodat we de speelzaal na de vakantie helemaal kunnen inrichten.

Bedenk dat vele handen licht werk maken.

Wij willen iedereen bedanken voor het vertrouwen in ons en alle hulp (op welke manier dan ook) die we in het afgelopen jaar van jullie hebben gekregen, zonder die hulp hadden we niet zo'n fijn jaar gehad.

Dan rest ons nog jullie allemaal een hele fijne vakantie toe te wensen, geniet van de zon, zee, bos, speeltuin of camping en natuurlijk van je peuter(s).

Zonnige groetjes van,

Renée, Merel, (maandagochtendgroep)

Josje, Geri, Annemoon (maandagmiddaggroep) en van mij Ria

